

Living the LOTUS



3
2019

Buddhism in Everyday Life

VOL. 162



Living the Lotus
Vol. 162 (Tháng 3 2019)

[Phát hành]

Hội Rishso Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku,
Tokyo, 166-8537 Japan

TEL: +81-3-5341-1124

FAX: +81-3-5341-1224

Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Người chịu trách nhiệm biên tập: Koichi Saito

Trưởng ban biên tập: Kensuke Suzuki

Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Rishso Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life* (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.

Tâm hồn mong muốn hạnh phúc cho bản thân và người khác

Nichiko Niwano

Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai



Chính vì là "con của phật"

Chúng ta ai chẳng mong muốn hạnh phúc cho bản thân hay gia đình. Và đồng thời chúng ta mang cả tấm lòng mong muốn hạnh phúc cho người khác.

Trong vô lượng nghĩa kinh có nói rằng “Các ngươi nay đích thực là phật tử. Là người tháo bỏ nổi khổ một cách hoàn toàn sâu sắc và cứu rỗi tai ách bằng lòng đại từ đại bi quảng đại” (phẩm mười công đức). Đây là câu nói lên rằng chúng ta “có thể loại bỏ nổi khổ sở của mọi người và cứu họ khỏi tai nạn bằng tấm lòng từ bi quảng đại”. Trong các bạn thì có sự tự nhận thức đó không ạ?

Khi nhìn câu kinh lúc này lại một lần nữa thì thấy trước câu này có câu “Các bạn đúng là con của phật”.

Nghĩa là, điều này nói rằng “Vì là con của phật nên có thể loại bỏ nổi khổ sở của mọi người và cứu rỗi họ khỏi tai nạn để mang tới cho họ cảm xúc an lạc”.

Như thế thì việc chúng ta có hay không sự tự nhận thức gọi là “con của phật” trở nên rất quan trọng và trong thực tế có thể là người tiếp xúc với người khác với sự tự nhận thức giống như thế rất ít.

Chỉ có điều, ví dụ nếu hiểu được một điều gọi là “Sinh mệnh của chúng ta vốn từ đầu là vô thường và vô ngã” thì tôi nghĩ người đó là “con của phật”. Tự mình học về tam pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh), hay là nghe từ người khác rồi cảm thấy bị thuyết phục rằng “Thật sự là thế nhỉ” là bởi vì chúng ta là “con của phật”.

Giống như câu “Sơ phát tâm thời tiện thành chánh giác (lúc lần đầu tiên phát tâm thì tức thì thành chánh giác)” (kinh Hoa Nghiêm) chỉ ra, người ta nói rằng “Khi đứng ở lối đi vào những lời dạy của phật thì người đó đã nắm bắt được một phần sự giác ngộ của phật rồi”. Vì thế, nếu nhận ra dù chỉ chút ít rằng “Sự vật sự việc biến đổi không ngừng” hay “Tất cả đều là biểu hiện của phật tính và tất thảy mọi thứ trên đời đang hài hòa lớn” thì đó là sự tự nhận thức về “con của phật” không có gì bàn cãi và người đó có thể nói là một bồ tát mong muốn hạnh phúc cho bản thân và người khác và mang tới hạnh phúc cho những người xung quanh.





Như là một kinh điển sống

Tại hội Koseikai chúng ta nói rằng “Người nhập hội tức thì thành người phổ biến tôn giáo”. Trong suy nghĩ thông thường thì suy nghĩ gọi là người mới tu vừa mới chỉ tiếp xúc với những lời dạy của phật không thể làm những việc như là truyền tải phật pháp tới người khác là rất bình thường. Nhưng mà trong kinh điển có chỉ rõ ràng rằng “Cho dù bản thân còn chưa thoát ra khỏi sự lạc lối nhưng người lắng nghe những lời dạy của phật có thể cứu rỗi những người khổ sở”.

Ví dụ, chúng ta hãy giả sử rằng có một người - đang rất giận một người bạn, đã lắng nghe lời dạy của phật rồi tự xem xét nội tâm rằng “Sự giận dữ đó có nguyên nhân là lòng ích kỷ gọi là muốn bắt người bạn làm theo đúng ý mình”. Và khi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm đã lấy lại mối quan hệ hiền hòa nhờ việc đó cho một người khác đang không ngừng hận người khác mà khổ sở thì tại đó sẽ có sức mạnh khiến người đó nghĩ rằng “Tôi cũng muốn học được cách nhìn, cách đón nhận giống như thế. Tôi muốn làm cảm xúc thoải mái hơn để trở nên hạnh phúc”.

Bởi vì, cho dù bản thân vẫn còn non nớt đi chăng nữa nhưng những lời dạy của phật hoàn toàn trùng khớp với chân lý. Và bởi vì ai cũng mong muốn hài hòa với người khác. Chính vì thế, có lẽ là chỉ bằng cách nói chuyện một cách chân thật sự nhận ra hay sự cảm động có được khi lắng nghe lời dạy của phật mà phát đi được mong muốn gọi là “Tôi cũng muốn sống ngày ngày với tâm hồn chân thật và tươi sáng giống như người này” và cả tấm lòng vị tha rằng “Tôi muốn kề vai sát cánh với những người khổ não để cùng nhau nếm trải niềm vui được trở nên hạnh phúc”.

Trong kinh điển lại nói rằng “Những lời dạy này nằm ở chỗ mọi người thực hành bỏ tất hành”. Tôi mong muốn từ nay mỗi người chúng ta trở thành người thông qua thái độ sống của bản thân sống một cách tươi sáng sống động mà gửi đi ánh sáng của chân lý tới tâm hồn những người đang chìm đắm trong khổ não và tạo ra “ruộng phước điền tốt lành của tất cả chúng sinh” dẫn đường tới cuộc đời thanh thản, tức là niềm hạnh phúc.

Theo ý nghĩa đó, chúng ta không được quên thái độ “tươi sáng, tử tế, âm áp” dù với ai bất kể lúc nào. Cho dù không giải thích được câu kinh một cách khéo léo nhưng người triệt để thực hiện thái độ đồng cảm với đối phương sẽ có thể trở thành “kinh điển sống” mang tới niềm hạnh phúc cho bản thân và người khác.

“Kosei” số tháng 3 năm 2019





Cuộc gặp gỡ tuyệt vời đã dẫn đường cho tôi tới những lời dạy



Sunanda Tilakarathne
Hội Rissho Kosei-kai ở Sri Lanka

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ kỷ niệm 20 năm khánh thành giáo hội Sri Lanka tại giáo hội Sri Lanka vào ngày 9 tháng 9 năm 2018.

Tôi là Sunanda Tilakarathne. Năm nay tôi 58 tuổi. Kể từ khi gia nhập hội Rissho Kosei-kai 20 năm trước cho tới lúc này, tôi luôn biết ơn việc có thể nhận được tín ngưỡng của hội Kosei-kai để sinh sống. Bây giờ tôi xin được nói về 3 người quan trọng trong số những vị mà tôi đã nhận được nhân duyên tuyệt vời trong cuộc đời tôi cho tới lúc này.

Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong lòng là hình bóng mẹ tôi. Không phải người mà mọi người nhớ tới đầu tiên là mẹ hay sao ạ? Tôi là đứa trẻ hay làm nũng kiêu như nết hàng ngày không thấy bóng mẹ là không yên tâm được tới tận năm 13 tuổi.

Người tiếp theo mà tôi nghĩ đến trong lòng là hình bóng cha tôi. Năm tôi 3 tuổi, cha tôi mua cho tôi xe đạp và con ngựa gỗ đồ chơi. Mặc dù những bài hát ru mà mẹ tôi hát cho tôi mỗi ngày thì tôi đã quên mất nhưng bài hát tiếng Hindi mà cha đặt tôi lên ngựa gỗ rồi hát cho tôi nghe thì vì sao đó tôi lại nhớ rõ.

Ngoài cha mẹ ra, tôi xin được nói về một vị nữa mà tôi đã nhận được nhân duyên tuyệt vời. Buổi sáng lễ Vesak Poya (lễ Phật Đản, ngày trăng tròn tháng 5 hàng năm), tôi, lúc đó 3 tuổi, chợt tỉnh giấc thì thấy khắp trong nhà được trang hoàng rất đẹp. Thời đó

chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ nằm phía sau một tòa nhà mà cha tôi chọn làm nơi làm việc. Cả trong nhà lẫn phòng làm việc đều được trang hoàng cho lễ Phật Đản. Cha bế tôi lên và cho tôi xem đồ trang trí (cổng Torana) mà cha tự mình làm. Trên cổng Torana thì có vẽ hình bóng một người và tôi thấy rất thích bức tranh đó. Cha tôi nói cho tôi biết rằng mình luôn tôn kính người đó và mọi người đều làm nhiều đồ trang trí khác nhau vì người đó. Nghe được điều đó, tôi lần đầu tiên trong đời mới biết trên đời này có người tôn quý hơn cha mẹ.

Việc dâng hoa, thắp nến thờ, đốt nhang rồi tụng kinh vào ngày Phật Đản là vì Đức Phật tôn quý, tôi lúc đó mới lần đầu tiên biết điều này. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu tụng kinh cùng với mẹ tôi. Trong con người tôi, cha mẹ và Đức Phật là tất cả mọi thứ.

Tôi lúc còn trẻ con khi không được cha mẹ mua cho thứ mà mình muốn có thường mong ước với Đức Phật. Tôi đã luôn mong chờ ngày Phật Đản tới vào tháng 5 hàng năm. Bởi vì, ngày lễ Phật Đản thì khắp cả nước Sri Lanka sẽ sáng bừng với đồ trang hoàng lấp lánh rực rỡ sắc màu. Từ lúc tôi con nhỏ, cha đã làm đèn lồng và trang trí trong nhà cho lễ Phật Đản.

Tôi cũng bắt đầu dùng nến để làm đèn lồng từ khoảng năm 10 tuổi. Kể từ khi kết hôn rồi có con thì hàng năm tôi đều làm cho các con tôi. Cũng có năm mà đèn lồng bị mưa ướt nên bị hỏng và lúc đó tôi nghĩ rằng vì sao Đức Phật lại không bảo vệ cho đèn lồng của tôi.

Từ trước khi gia nhập hội Rissho Kosei-kai, tôi đã tín ngưỡng Đức Phật và cũng tham dự nhiều hoạt động định kỳ khác nhau. Tôi giúp đỡ các hoạt động định kỳ cho nhà chùa và được cho làm cả đại diện của tổ chức các gia đình giúp nơi làm lễ của nhà chùa. Và dù là ở nhà hay nơi làm việc, tôi đã luôn chấp tay thờ Đức Phật.



Ông Sunanda, người phát biểu thuyết pháp tại giáo hội Sri Lanka

Nhưng mà tháng Phật Đản năm 1996, có một biến cố tôi không bao giờ quên đã xảy ra. Cửa hàng chụp ảnh mà tôi đang kinh doanh bị hỏa hoạn và cháy rụi. Vì thế mà tôi không làm việc được và bắt đầu gặp rắc rối cả về tiền bạc. Nguyên nhân hỏa hoạn là do một người nhân viên sau khi thấp lửa vào nến thờ để cúng Đức Phật đã vớt que diêm đã sử dụng vào thùng rác trong khi lửa chưa tắt hẳn. Việc đó đối với tôi là một biến cố quá đổi đau buồn.

Mỗi khi nghĩ rằng mặc dù dâng lên nến thờ cho Đức Phật mà Đức Phật lại không bảo vệ tôi là tôi lại cảm thấy rất đau buồn. Từ đó tôi không còn tin vào Đức Phật nữa và việc đi lễ chùa lần cúng dường Đức Phật thì tôi đều bỏ không làm. Ở Sri Lanka thì khi tụng ngữ giới trước Đức Phật thì việc chấp hai tay vào nhau là bình thường nhưng tôi thì luôn khoanh hai tay vào nhau.

Thời gian khoảng nửa năm kể từ hỏa hoạn đối với tôi thật sự là những ngày khổ ải. Lúc như thế, tôi được anh vợ Mahesh Rodrigo giới thiệu cho ông Edward Gamini Chandrasekera. Ông Gamini mỗi dịp gặp tôi là lại nói chuyện về một đoàn thể phật giáo ở Nhật Bản. Và một hôm không lâu sau, được ông Gamini mời nên cả gia đình chúng tôi tới tham dự hoạt động định kỳ của đoàn thể đó.

Đoàn thể đó là hội Rissho Kosei-kai. Trong nghi lễ rất trang nghiêm, tôi cảm động với nội dung được quý vị tới từ Nhật Bản nói chuyện và mong muốn trở thành hội viên hội Kosei-kai và trong hôm đó tôi đã gia nhập hội. Vị đó là ông Masatoshi Shimamura người sau đó đã trở thành trưởng trung tâm truyền đạo quốc tế Nam Á. Tôi giờ đây cũng thật lòng kính trọng ông Shimamura. Khi trở thành hội viên rồi bắt đầu tham dự các hoạt động định kỳ, tôi lại lần nữa bắt đầu có thể tin vào Đức Phật mà tôi đã xa lánh cho tới lúc đó và bắt đầu cảm nhận được sự gần gũi với bản thân.

Có khoảng cách giữa Wattala nơi có nhà tôi và Dehiwala nơi có trung tâm nói chuyện phật pháp của giáo hội nhưng đối với tôi thì cảm thấy thật gần.

Trong lúc vừa đi khắp nơi ở Sri Lanka để phổ biến những lời dạy của hội Kosei-kai, tôi tham dự cả hội thảo được tổ chức tại Bangkok hay Tokyo và học hết lần này tới lần khác để lấy được chứng chỉ người hướng dẫn tôn giáo của hội Kosei-kai. Tôi đã có thể tiền gần tới Đức Phật hơn bao giờ hết và đã có thể dẫn dắt hơn 50 người Sri Lanka tới hội Kosei-kai. Một người trong đó là anh Percy Wijeyaratone hiện đang làm trưởng chi bộ. Việc anh Percy đang tinh tấn thông qua vai trò trưởng chi bộ lúc này làm tôi cảm thấy rất vui.

Trong thời gian 20 năm kể từ khi nhập hội, một mặt thì tràn đầy những việc vui nhưng ngược lại thì cũng có cả việc khổ ải hay đau buồn. Cũng có khi tôi đã muốn chạy trốn khỏi hội Kosei-kai.

Trong giáo hội Sri Lanka thì có một thời kỳ mà các hội viên, những người không thể hiểu được một cách đúng đắn những lời dạy của hội Rissho Kosei-kai, chia thành phe nhóm rồi hằm hè với nhau và nói xấu sau lưng lẫn nhau. Năm 2010, vào thời kỳ vô cùng tồi tệ như thế, trưởng giáo hội Yoshiaki Yamamoto đã tới nhận công tác tại giáo hội Sri Lanka. Việc có thể chào đón trưởng giáo hội Yamamoto thật sự là rất đáng biết ơn.

Kể từ khi trưởng giáo hội tới nhận công tác thì việc cãi vã giữa các phe nhóm trong các tầng già vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, trưởng giáo hội Yamamoto đã tiếp xúc một cách ấm áp và bình đẳng với tất cả mọi hội viên và chiêm ngưỡng phật tính của từng người với tấm lòng từ bi từ tế.

Chẳng bao lâu sau, trong những hội viên của giáo hội Sri Lanka, sự tin cậy đối với trưởng giáo hội Yamamoto đã được khắc sâu thêm từng chút một. Và việc chị Kayoko Yamamoto, vợ của trưởng giáo hội, đã cùng với trưởng giáo hội tới Sri Lanka cũng là một mối nhân duyên cực kỳ tốt đẹp đối với giáo hội. Việc xây dựng giáo hội mà chúng tôi đã háo hức mong chờ trong thời gian 20 năm cũng được thực hiện. Tôi vui sướng không thể tả được với hình dáng hiện tại của giáo hội Sri Lanka.

Spiritual Journey

Đây là chuyện vào lúc mẹ tôi được cho tham dự nghi lễ ngày giỗ được tổ chức tại địa điểm tu hành của giáo hội, mẹ tôi, người vốn có huyết áp cao, đã cảm thấy không khỏe vào giữa chừng của nghi lễ. Vì nhà gần ngay cạnh nên nếu bình thường thì sẽ chờ về nhà nhưng vì nghĩ tới cảm xúc của mẹ tôi, người đã luôn mong muốn tham dự nghi lễ, nên các hội viên đã cho mẹ tôi uống thuốc rồi sẵn sóc cho mẹ tôi, và giúp mẹ tôi có thể lắng nghe được thuyết pháp trong trạng thái nằm nghỉ trên đệm.

Tôi, khi đã tới giáo hội muộn, nhìn thấy hình bóng mẹ đang lắng nghe thuyết pháp của thầy chùa với vẻ vui sướng trong lúc vừa đang nằm xuống đệm và được các hội viên sẵn sóc chọt cảm thấy mình may mắn được ban cho những hội viên tử tế biết nhường nào và trong lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn.

Mẹ tôi sau đó đã qua đời nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng mẹ đã tiếp xúc với tâm lòng ấm áp của các hội viên và đã hạnh phúc.

Thông qua những lời dạy của hội Kosei-kai, tôi đã có thể nhận được những lời dạy của Đức Phật để không chạy trốn mà đối mặt trực diện với nỗi khổ cho dù có khổ cực như thế nào trong cuộc đời. Cho dù là lúc khó khăn như thế nào nhưng Đức Phật luôn hộ mệnh cho tôi và cho tôi sử dụng những người chia tay ra giúp tôi.

Mẹ tôi suốt cả đời luôn luôn coi trọng nhà chùa và lắng nghe thuyết pháp của rất nhiều thầy chùa. Tuy nhiên, mẹ tôi oán hận việc 10 năm trước đây, khi cha tôi qua đời, họ hàng ở làng Bemmulla nơi có nhà cha mẹ của mẹ tôi đã không một ai tới tang lễ của cha tôi và mẹ tôi từ đó trở về sau quyết không bao giờ về quê nữa. Tôi cảm nhận được cảm xúc của mẹ nên cũng đã làm sao để mẹ tôi không lại gần quê mình.

10 ngày trước khi mẹ tôi mất, tôi muốn làm cách nào đó chữa lành tâm hồn của mẹ đang oán hận những người họ hàng và được cho nói chuyện với mẹ về những lời dạy của “phẩm Đề Bà Đạt Đa” trong kinh Pháp Hoa. Khi nói về tầm quan trọng của việc vứt bỏ oán hận để chiêm ngưỡng phật tính của người

khác thì mẹ đã hiểu được cảm xúc của tôi. Và một tuần trước khi mất, mẹ đã được gia đình đi theo chăm sóc để thăm quê ở Bemmulla và đã có thể trải qua một ngày vui vẻ, đáng biết ơn cùng với những người họ hàng. Tôi nghĩ rằng việc có thể hàn gắn mối quan hệ với những người họ hàng đã trở thành một công đức lớn lao hướng tới thế giới bên kia của mẹ.

Khi cảm thấy mình sắp ra đi, mẹ tôi đã nói với thầy chùa việc bố thí máy thờ ô xy mà mình đã sử dụng cho nhà chùa. Và mẹ đã trải qua một tuần cuối cùng của đời người giống như là một bò tát đã được chỉ dạy bằng kinh Pháp Hoa rồi qua đời.

Tôi xin chân thành biết ơn ông Gamini, người đã giới thiệu những lời dạy của hội Rissho Kosei-kai tuyệt vời này cho Sri Lanka và anh Mahesh, người đã dẫn dắt tôi tới với hội Rissho Kosei-kai. Hơn nữa, việc có thể gặp được anh Mahesh là nhờ có vợ tôi và người giới thiệu vợ cho tôi là cha mẹ tôi nên tôi cũng biết ơn cả cha mẹ nữa. Nhờ có cuộc gặp gỡ với hội Rissho Kosei-kai, tôi đã có thể hiểu được sâu sắc hơn những lời dạy của Đức Phật và có thể nhận được kho báu quý giá không gì sánh được trong cuộc đời.



Ông Sunanda (bên phải) tham gia Hội thảo đào tạo lãnh đạo quốc tế Rissho Kosei-kai, tại Tokyo.

Living the
 **LOTUS**

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan
 Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
 e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street, Suite #1, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
 e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003 U.S.A.
 Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
 e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
 P.O. Box 692148, San Antonio, TX 78269, U.S.A.
 Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
 e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
 Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
 Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
 e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
 Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740 U.S.A.
 Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
 e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
 Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
 e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
 Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
 e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
 Tel: 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
<http://rkchi.org/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
 Tel: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
 e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
 Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
 CEP 04116-060 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377 Fax: 55-11-5549-4304
 e-mail: rissho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
 CEP 08730-000 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420,
Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan

Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224

e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibrk-rk.org/>

Branches under the Headquarters**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation

Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division**Rissho Kosei-kai of Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna**Rissho Kosei-kai of Singapore****Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh

Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh

Tel & Fax: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station:
Mirshari, District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu**Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka

Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**Branches under the Headquarters****Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia

Tel & Fax: 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of Paris**