

Living the Lotus 1

2024

Buddhism in Everyday Life

VOL. 220



Rissho Kosei-kai of San Antonio

Living the Lotus Vol. 220 (Tháng 1 2024)

Người chịu trách nhiệm biên tập: Keiichi Akagawa
Trưởng ban biên tập: Sachi Mikawa
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế
Hội Rissho Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Hội Rissho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.



Thực hiện tinh tấn “canh tác mảnh ruộng tâm hồn”

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Risho Kosei-kai

“Tinh tấn là con trâu con bò chở hàng.....”

Xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người.

“Cổng nhà trang trí cây thông, Nhỏ xinh báo hiệu mùa xuân đang về” là một bài hát mừng xuân mới của Hoshi Saigyo viết về tâm trạng rạo ngời khi mùa xuân ghé đến mỗi nhà. Giờ thì những nhà trang trí cây thông trước cổng vào năm mới cũng đã ít đi, nhưng tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một năm tươi sáng và tràn đầy năng lượng với cảm xúc sáng khoái như phong cảnh năm mới vui phơi phới này của Nhật Bản.

Nhân tiện, chúng ta được học những lời dạy của Đức Phật và nhờ vào việc đó mà mong ước rằng mình muốn hoàn thiện bản thân với tư cách là con người dù chỉ một bước hoặc hai bước. Đây nhất định không phải là điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực, mà đang chỉ dạy cho chúng ta rằng nếu có ý định sống đời như phật và tinh tấn tuân theo những lời dạy thì bất kỳ lúc nào cũng có thể có được niềm vui của sự trưởng thành hay sự hoàn thiện bản thân với tư cách là con người.

Chỉ có điều, có vẻ là khi nghe đến việc tu hành con đường phật giáo hay tinh tấn thì cũng có nhiều người cảm thấy rằng nếu không nỗ lực một cách tuyệt vời, nếu không phải con người tuyệt vời thì rất khó. Tuy nhiên, trong cuốn kinh điển thời kỳ đầu “Kinh Tập (Sutta Nipata)”, Đức Thích Tôn đã thuyết giảng rằng “Việc tinh tấn là con trâu con bò chở hàng và nó đưa ta đến cảnh giới bình yên”. Trong cách diễn đạt này thì không có sự khốc liệt hay ấn tượng nghiêm khắc chút nào mà đúng ra là gợi nhớ đến hình ảnh con trâu con bò kéo xe hàng một cách khoan thai và lặng lẽ hay cảnh con trâu con bò kéo lưỡi cày để cày ruộng một cách cặm cụi. Từ suy nghĩ rằng việc luôn ghi nhớ trong đầu những điều như thế rồi chúng ta cũng lại vừa bước đi một cách khoan thai trong cuộc đời vừa canh tác mảnh ruộng tâm hồn thông qua những lời dạy của phật mà không vội vã cũng không ngại nghỉ không phải là điều quan trọng hay sao, khoảng một phần tư thế kỷ trước, tôi đã xuất bản cuốn “Canh tác mảnh ruộng tâm hồn”.

Trong cuốn đó tôi có giới thiệu cả đoạn văn lúc này, đó là vì tôi muốn cùng với mọi người

suy nghĩ về những điều cơ bản để con người sống đời mà Phật giáo chỉ dạy, những thứ có chung vượt qua sự khác biệt về giáo phái hay kinh điển thông qua những bài kệ bằng thơ trong thánh điển được cho là gần nhất với lời nói thực sự của Đức Thích Tôn. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng việc đón nhận một cách giản dị những điều mà Đức Thích Tôn mong muốn truyền đạt và thực hành chúng trong đời sống hàng ngày mà không gượng ép không phải là sự tinh tấn hướng tới cảnh giới bình yên hay sao ạ.

Vậy thì, điều mà Đức Thích Tôn muốn truyền dạy là gì ạ?

Không bao giờ đứt đoạn

Đức Khai Tổ đã tuyên bố rõ ràng rằng “<Con người đều giống nhau>, <Tất cả mọi thứ đều là một>..... Đây không phải là gì khác hơn là tư tưởng căn bản của Phật giáo”. Đây là điều nói lên rằng nếu thức tỉnh về điều đó thì cách nhìn mọi thứ sẽ thay đổi, lối sống sẽ thay đổi, và nếu được sống trong một thế giới có nhiều người có suy nghĩ giống như thế thì tất cả có thể sống đời một cách hòa thuận — đó là chỗ mà Phật giáo chỉ dạy. Cho dù giáo đoàn hay giáo phái có khác nhau đi chăng nữa nhưng tất cả đều kết nối thành một dưới những lời dạy của Đức Thích Tôn rằng “Sinh mệnh của mỗi người đều đáng quý và đáng biết ơn như nhau”, “Tất cả đều là những người bạn đồng hành có mối liên hệ với một ‘sinh mệnh’” và thể hiện điều đó trong từng người tùy theo sự tìm kiếm phong phú đa dạng hay tính chất của mỗi người, tôi nhìn nhận như thế.

Sư Reirin Yamada, người làm trụ trì ở chùa Eiheiji (Vĩnh Bình Tự) của Tào Động tông, ghi lại rằng “Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên) cho dù nhìn thấy hay nghe thấy điều gì thì đều cảm thấy rằng việc đó là ‘bản thân mình’. (Lược đoạn giữa) Về chỗ mà chúng ta gọi là ‘người khác’, thiền sư gọi là ‘tha kỉ (người khác cũng là bản thân)’. Người khác thì là người khác nhưng có thể cứ thế mà cảm thấy việc đó như là ‘mình (kỉ)’, và cả niềm vui lẫn nỗi buồn của người đó đều là niềm vui của ‘mình’, nỗi buồn của ‘mình’” (“Đại Pháp Luân”, số 3 quyển 36), và điều này nói rằng đó là “cuộc sống thật sự của con người”.

Việc tu hành nghiêm khắc trong con đường Phật giáo cũng không phải là gì khác ngoài việc tinh tấn nhưng tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống thường ngày, việc quay trở về tâm hồn gọi là “Con người tất cả đều giống nhau”, “Tất cả đều là một” mỗi khi bị rối lòng bởi lòng tham, sự tức giận hay sự ghen tị lấy bản thân làm trung tâm là tinh tấn, và việc tiếp tục duy trì điều đó mà không bị đứt đoạn là cuộc sống của con người, là lối sống bắt nguồn từ mong muốn của Đức Thích Tôn. Tôi muốn vừa canh tác mảnh ruộng tâm hồn để cảm xúc này biến thành thứ làm nền tảng cho lời nói và hành động không có chủ ý mỗi ngày vừa bước đi trên đường đời qua mỗi ngày một cách khỏe khoắn và an lạc.

(Kosei - số tháng 1 năm 2024)



Truyện tranh: Nhập môn Hội Rissho Kosei-kai

Từ số tháng này thì chúng tôi sẽ truyền tải một cách dễ hiểu về cuộc đời của Đức Khai Tổ Nikkyo Niwano và lịch sử của Hội Rissho Kosei-kai.

Cuộc đời của Đức Khai Tổ và lịch sử của Hội Rissho Kosei-kai

Đức Khai Tổ là người như thế nào?

Người sáng lập của Hội Rissho Kosei-kai là khai tổ Nikkyo Niwano (sau đây gọi là Đức Khai Tổ). Đức Khai Tổ luôn bắt chuyện với các hội viên với nụ cười rạng rỡ và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa cho mọi người một cách dễ hiểu.

Đức Khai Tổ sinh năm 1906 tại Suganuma, thành phố Tokamachi, tỉnh Niigata. Sau khi học xong tiểu học, Người bắt đầu đi làm ngay và sau đó đi lên Tokyo. Ở Tokyo thì Người vừa cố gắng hết sức làm việc vừa trải nghiệm nhiều tín ngưỡng khác nhau xuất phát từ mong ước muốn cứu rỗi nhiều người. Và rồi, Đức Khai Tổ tình cờ gặp được Kinh Pháp Hoa và do cảm thấy rằng

đây là “những lời dạy để cứu rỗi tất cả mọi người”, Người đã sáng lập Hội Rissho Kosei-kai vào năm 1938. Từ đó trở đi, Đức Khai Tổ đã truyền đạt những lời dạy của Kinh Pháp Hoa đến nhiều người và dẫn đường chỉ lối để họ được hạnh phúc.

Ngoài ra, đồng thời với việc đề xướng “Phong trào xây dựng xã hội tươi sáng” với mục đích mở rộng vòng kết nối lòng tốt ở quy mô mang tính quốc dân, Người kêu gọi các nhà tôn giáo trên thế giới và thực hành việc đối thoại giữa các tôn giáo để thực hiện nền hòa bình thế giới.

Năm 1999, Người qua đời khi tròn 92 tuổi.

*Xin đừng sao chép hoặc đăng tải lại khi chưa được phép ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân.





🌸 *A Global Buddhist Movement* 🌸



Information about
local Dharma centers

