

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



1
2020

VOL. 172



Living the Lotus
Vol. 171 (Tháng 1 2020)

[Phát hành]

Hội Rishso Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku,
Tokyo, 166-8537 Japan

TEL: +81-3-5341-1124

FAX: +81-3-5341-1224

Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Người chịu trách nhiệm biên tập: Koichi Saito

Trưởng ban biên tập: Kensuke Osada

Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Rishso Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life* (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.

Trở về lại bản thân thật sự

Nichiko Niwano

Chủ tịch Hội Risho Kosei-kai



Bạn sẽ sống như thế nào qua một năm

Xin chúc mừng năm mới.

Có một bài thơ như sau đây hợp với đầu xuân.

“Dòng thời gian chẳng hình chẳng bóng, Trước mặt ta năm rộng tháng dài” (Sataro Sato). Ở trước mặt chúng ta, những người đã chào đón một năm mới mẻ, thì “thời gian” đúng nghĩa sung túc và mới tinh đang trải rộng ra.

Và biến một năm này thành năm thật sự sung túc chính là chúng ta chứ không phải ai khác. Những người hay sự vật sự việc mà chúng ta gặp hàng ngày tất cả là những thứ mà bản thân trở thành nhân và trở thành duyên mà sinh ra. Nói thêm thì nếu nhìn nhận rằng ngay cả những biến cố ở một thế giới xa xôi cũng không có thứ gì là không có duyên với bản thân thì có thể nói được là việc biến thành một năm như thế nào tất cả là do bản thân.

Việc đó có lẽ cũng lại là việc từ nay sẽ làm cho bản thân trưởng thành, tiến hóa như thế nào trong suốt một năm.

Vậy thì, “Phẩm thọ học vô học nhân ký” trong Kinh Pháp Hoa là chương đem tới thọ ký rằng Đức Thích Tôn nói với người con duy nhất La-hầu-la hay A-nan, người luôn đi theo như là người hầu, rằng “nhất định ngươi sẽ trở thành Phật được”. Khi thọ ký La-hầu-la, Đức Thích Tôn đã ngợi ca rằng “Việc mật hạnh của La-hầu-la thì chỉ có ta biết rõ việc này”. Học giả Phật giáo Fumio Masutani đã nói về La-hầu-la rằng không phải là được trời ban cho trí tuệ giống như là Xá-lợi-phất, cũng không hùng biện như Phú Lô Na, nhưng đã trưởng thành tới trở thành “người tu hành tỉ mỉ nhất trong việc mật hạnh tức là bảo vệ vận mệnh của giáo đoàn nhờ những nỗ lực hết sức bình sinh của bản thân mình và sự lao tâm khổ tứ của những người đời theo mình”.

Tôi nghĩ rằng không chỉ một mình tôi một mặt thì kính trọng những người có trí tuệ hay tài năng giống như Xá-lợi-phất hay Phú Lô Na nhưng mặt khác thì cảm thấy đồng cảm với La-hầu-la, người không được trời ban cho tài năng gì đặc biệt. Và trong quá trình chúng ta suy nghĩ về sự trưởng thành hay sự tiến hóa của bản thân, đây là chỗ làm chúng ta bận tâm cả về việc những nỗ lực của La-hầu-la là những nỗ lực như thế nào.





Một cách chân thật, một cách khiêm tốn

Tại giáo đoàn của Đức Thích Tôn thì lúc đó có quy định là ai cũng được phép sử dụng phòng ốc của địa điểm tu hành (thiền viện) ưu tiên trước cho người có số năm kể từ khi xuất gia dài bất kể tuổi tác hay vị thế trong thế giới trần tục.

Đây là sự việc khi Đức Thích Tôn hay La-hầu-la lưu lại Kỳ Viên tịnh xá (Jetavana). Có những người tu hành đàn anh của La-hầu-la tới tịnh xá. La-hầu-la lập tức vui vẻ nhường phòng lại cho các bậc đàn anh nhưng bản thân thì không có chỗ ngủ. Người ta kể là vì thế La-hầu-la đành phải nghỉ ở phía trước phòng ở của Đức Thích Tôn.

Ngoài ra, người ta còn ghi lại rằng có lúc La-hầu-la bị người biết mình là con của Đức Thích Tôn ném cát vào bát khất thực và bị đánh vào đầu. Nghe nói cho dù như thế La-hầu-la vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

“Mật hạnh đệ nhất” là tôn xưng đối với La-hầu-la. Tuy nhiên, tôi thì nghĩ rằng, được ca ngợi như thế là do đã không ngừng lắng nghe một cách chân thật những hướng dẫn hay lời khuyên của các bậc đàn anh mà trước tiên là Xá-lợi-phất, và trở nên khiêm tốn để chuyên tâm học tập và thực hành những lời dạy ngay cả khi không có ai nhìn thấy. La-hầu-la, người được sinh ra là trưởng nam của Đức Thích Tôn, lúc còn ở trong thế giới trần tục thì đã nói với Đức Thích Tôn cha mình rằng “Xin cha hãy để tài sản trong hoàng cung cho con”, từ khi hiểu ra việc xuất gia rồi tiếp nối Phật pháp là việc quan trọng của cuộc đời, đã thận trọng trong thân phận và luôn đề tâm để “Minh hãy chân thật”, “Minh hãy khiêm tốn”, và thái độ chỉ đơn giản là tinh tấn không ngừng nghỉ một cách tĩnh lặng là “mật hạnh”, nghĩa là nỗ lực của La-hầu-la.

Ở đó thì cả tâm hồn tham lam tài sản lẫn suy nghĩ oán hận cảnh ngộ của bản thân hay cảm xúc tỏ ra kiêu căng việc là máu mủ ruột già của Đức Thích Tôn đều không có. Đây là điều nói lên rằng trong quá trình “mật hạnh” không ngừng nghỉ, La-hầu-la đã thức tỉnh về sự đáng biết ơn của Phật tính mà tất cả mọi người được ban cho ngay từ lúc sinh ra và trở về lại “bản thân thật sự” đã rời xa khỏi tham - sân - si.

Và ai cũng có thể trở về lại bản thân chân thật đó. Chúng ta mỗi người hãy cùng không quên đi sự chân thật và sự khiêm tốn mà cố gắng hết sức mình tạo thành một năm tươi sáng và hòa hợp như thế hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời.

Trích từ “Kosei” số tháng 1, 2020.





Lắng nghe những tiếng nói của những người đau khổ



Chen Shufen

Hội Rissho Kosei-kai ở Tainan

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại Lễ sinh nhật Đức Khai Tổ được tổ chức tại giáo hội Đài Nam vào ngày 9 tháng 11 năm 2019.

Tôi xin chân thành cảm ơn vì đã được nhận vai trò thuyết pháp tại một ngày tốt đẹp là Lễ sinh nhật Đức Khai Tổ.

Tôi gia nhập Hội Kosei-kai vào năm 2007 nhưng không lâu sau người mẹ dẫn dắt của tôi đã rút lui khỏi hội.

Tới lúc này tôi cũng không biết lý do thật sự của việc rút lui đó. Không lâu sau khi gia nhập hội, tôi đã cùng người mẹ dẫn dắt đi lễ bái trụ sở chính. Lúc đó, người mẹ dẫn dắt nói rằng tôi ăn trộm số tiền một ngàn yên tại Sân đường lễ bái theo đoàn thứ hai rồi thành vụ náo động lớn và mọi người cho rằng không biết có phải đó là nguyên nhân bà rời khỏi hội không. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình cũng rút lui khỏi hội thì ngược lại sẽ bị nghi ngờ mãi nên đã ở lại. Vài năm sau kể từ đó, lại có một biến cố tương tự xảy ra với bản thân tôi. Lúc đó tôi cũng bị mọi người nghi ngờ nhưng tôi tin rằng chắc chắn sự thật lúc nào đó sẽ trở nên sáng tỏ nên đã không từ bỏ Hội Kosei-kai tới giờ.

Mặt khác, tôi đã luôn tìm kiếm xem cốt lõi của những lời dạy của Hội Kosei-kai là gì nhưng không có ai trả lời cho tôi. Mặc dù đã thử tự mình học tập ví dụ như đọc ‘Diễn giải mới về Kinh Pháp Hoa’ do không còn cách nào khác nhưng tôi vẫn không thể kết nối những sự việc xảy ra với bản thân và những lời

dạy trong khi thời gian cứ thế trôi đi rồi sang tới năm ngoài. Tôi được trưởng giáo hội Ikuyo Hirose, người mới tới nhậm chức, chỉ dạy không biết bao nhiêu lần về thực hành lễ bái phật tính của thường bất khinh bỏ tất và được giải thích cặn kẽ về nội dung của ‘Diễn giải mới về Kinh Pháp Hoa’. Tôi đã bắt đầu hiểu rõ những lời dạy hơn trước đây nhưng vẫn có chỗ chưa cảm thấy thuyết phục ở đâu đó trong lòng.

Sau đó, tôi được nhận vai trò chủ nhiệm. Trong lúc tôi vẫn không biết rõ mình nên làm gì cho dù đã nửa năm trôi qua kể từ đó thì vào tháng 10 năm ngoài tôi được nhận chứng chỉ người hướng dẫn tôn giáo. Trong chuyên thực tập phổ biến tôn giáo tại giáo hội Taito ở Nhật Bản được tiến hành trước lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo, tôi đã nắm được một cách cụ thể vai trò của chủ nhiệm là nên làm gì, ngoài ra, tôi cũng dần hiểu được ý nghĩa của việc cầm tay người khác nên rất cảm động.

Khi tu hành tụng danh hiệu Kinh Pháp Hoa tại lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo, người ông đã mất trong chiến tranh và tôi chưa từng gặp mặt không hiểu sao hiện ra trước mắt và tôi đã không cầm được nước mắt. Ông tôi có vẻ như đang bị nhốt vào một nơi giống như là cái cũi ở đáy biển sâu. Tại buổi nói chuyện nghiên ngẫm phật pháp, khi tôi hỏi trưởng bộ phận truyền đạo quốc tế Koichi Saito về việc đó thì được chỉ dạy rằng “Tôi nghĩ rằng nhận được chứng chỉ người hướng dẫn tôn giáo rồi từ nay trở đi thì quan trọng là chủ nhiệm Chen tự mình phải vượt lên trên khuôn khổ của bản thân”. Tôi nhận được sự hướng dẫn rất đáng biết ơn và cứ ngỡ như mình vừa được sinh ra một lần nữa nên tôi đã thề nguyện sẽ tinh tấn hơn nữa sau khi trở về Đài Loan.

Nghe nói ông tôi bị Nhật Bản gọi đi lính trong chiến tranh và chết trận ở phương nam nhưng mất khi nào, ở đâu thì vẫn không rõ. Trước khi về nước tôi đã



Bà Chen, người thuyết pháp tại giáo hội Đài Nam.

ghé thăm đền thờ Yasukuni và nhờ tìm hiểu nhưng người ta nói là có rất ít thông tin và không thể tìm được. Cho dù như thế, tôi vẫn viết lại thông tin liên lạc của đền thờ và trở về nước. Từ trước tôi luôn được trưởng giáo hội hướng dẫn để nhận giới danh cho ông tôi hay tổ tiên nhưng chỉ có kỳ vọng muốn nhận giới danh cho cả vị này lẫn vị kia là cứ tăng lên và rốt cuộc là tôi vẫn không nộp hồ sơ đăng ký. Tại đó, sau khi về nước khi xin được nộp lên thì tôi được hướng dẫn là “Bạn đã nhận chứng chỉ người hướng dẫn tôn giáo rồi nên hãy tự mình đặt lấy”. Tôi được cho tạo giới danh cho ông tôi lần đầu tiên trong đời trong khi vừa được chỉ dạy một cách chi tiết. Ngoài ra, ngay trong ngày hôm đó tôi đã gửi sổ hộ khẩu tới đền thờ Yasukuni. Rồi 3 tuần sau thì có bức thư gửi tới thông báo ông tôi đã mất khi nào, ở đâu. Tôi thật sự kinh ngạc. Ông tôi, thành viên của hải quân, có vẻ như mất ở lân cận Philippines lúc mới 35 tuổi. Đây là khoảnh khắc mà tôi cảm nhận thật sự được ý nghĩa của việc nhận giới danh và việc được cho cúng dường. Đồng thời, tôi cảm thấy thật kỳ lạ tại sao ông tôi lại hiện ra trong đầu vào lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo và tôi đã thử suy nghĩ rất lung. Khi nghĩ về việc ông tôi đã ra đi bỏ lại cha tôi vẫn còn nhỏ mà chẳng ai phát hiện ra điều đó, hơn 70 năm sau chiến tranh bị nhốt ở một nơi sâu dưới biển, tôi chợt nghĩ ông phải là người giỏi chịu đựng nhường nào. Và tôi nhận ra chính sự nhẫn nại chịu đựng đó của ông là điều cần thiết đối với tôi lúc này.

Tôi đã luôn không ngừng suy nghĩ về việc tại sao lại bị đổ oan cho tội ăn trộm và không thể tha thứ cho người mẹ dẫn dắt. Tuy nhiên, thông qua sự việc của ông tôi, tôi chợt nghĩ đây là điều mà Đức Phật chỉ dạy cho tôi sự cần thiết của thực hành nhẫn nhục và không hiểu sao tôi được bao bọc trong cảm giác được giải thoát mà tôi chưa từng nếm trải cho tới lúc này. Ngoài ra, tôi nhớ lại là ngay trước khi bay sang Nhật để dự lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo, tôi đã bị ngã nhào tại nơi tôi đang đi xe máy. May mắn là tôi không bị thương nhưng nơi đó là nơi ngay gần chung cư mà người mẹ dẫn dắt đã đổ tội oan cho tôi sinh

sống. Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng “À ra thế, mình đã được nhận chứng chỉ người hướng dẫn tôn giáo thì lần này để trả ơn đã kết nối duyên với phật pháp thì ngược lại chỉ cần được dẫn đường cho người mẹ dẫn dắt là được”. Sau đó có vài lần tôi thử định gặp nhưng dù đã bấm chuông mà biết là tôi thì bà ấy quyết không mở cửa. Kể từ nay tôi không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nhưng tôi định không từ bỏ mà sẽ tìm cách liên lạc.

Trong 1 tháng của tháng 11 kế tiếp, vừa đúng lúc hai vợ chồng trưởng chi bộ đi nước ngoài và vắng mặt nên hàng ngày tôi tới giáo hội và đảm nhận vai trò cúng dường. Hầu hết là tôi được làm sư thầy chủ trì và tôi đã có thể tụng hết cả ba bộ Kinh Pháp Hoa. Ban đầu thì tôi lo lắng không biết mình có làm tốt được không nhưng thật kỳ lạ là cuối cùng thì tôi đã nhận được sự cảm động vô cùng lớn lao. Và, tôi đã cảm nhận thực sự được việc bất kỳ ai cũng cũng có một khả năng vô hạn, có phật tính, có sẵn trong mình trí tuệ và đức tướng giống như Đức Phật. Hơn nữa là tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc giúp nhiều người nhận ra điều đó và nắm bắt lấy hạnh phúc thật sự.

Ngoài ra, năm ngoái thì bà Chiu Jie Zi (Khâu Tiết Tử), người đã nhiều năm hỗ trợ cho giáo hội, qua đời và tôi được cho tổ chức đám tang tại Giáo hội Đài Nam. Ngay cả lúc này tôi vẫn không thể quên được sự cảm động khi đó. Tôi đã học được từ bậc đi trước đó về việc quan trọng là sống đời như thế nào với tư cách một con người. Tôi đã thề trước linh vị của bà rằng tôi sẽ ghé lại gần, chú tâm lắng nghe và truyền tải phật pháp cho những người đang khổ não.

Tháng 9 năm ngoái, tôi đã được dẫn dắt cho con dâu của bậc đàn anh lớn là ông L ngay trước lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo. Ông L là một người rất giỏi tiếng Nhật và bên cạnh việc làm thông dịch cho các đời trưởng giáo hội người Nhật còn nhận làm rất nhiều công việc dịch thuật, phát hành ‘Kosei Đài Nam phiên bản tiếng Trung’ và có những đóng góp to lớn cho giáo hội. Hiện tại ông đã 94 tuổi, từ khoảng 6 năm trước bị bệnh về não nên không nói chuyện được mấy và phải ngồi trên xe lăn. Và 2 năm

do có hiểu nhầm giữa người giữ hội phí v.v. và các con ông mà ông bị xử lý cho ra khỏi hội mà bản thân không hề hay biết. Đây là việc rất đáng thương, cho dù bản thân ông không nói được thành lời nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn là ông cảm thấy rất đau khổ vì bị cắt đứt nhân duyên với Hội Kosei-kai mà mình rất yêu thích. Tôi có quen biết với vợ của người con trai thứ đã mất của ông L nhờ quan hệ trong công việc. Người chăm nom ông L là một mình người con dâu này và cô ấy có nhiều bất mãn với cả Hội Kosei-kai lẫn anh chị em của người chồng đã mất. Cứ mỗi khi đi gặp là tôi lại cố hết sức hỏi chuyện cô ấy. 1 năm trôi qua kể từ đó và cô ấy đã tin tưởng tôi mà gia nhập hội. Không lâu sau khi tôi trở về nước từ lễ trao danh hiệu người hướng dẫn tôn giáo, mẹ ruột của cô ấy qua đời. Tôi lập tức bay tới Cao Hùng và được cho cúng dường với tấm lòng chân thật. Tôi được trưởng giáo hội Hirose hướng dẫn và mau chóng nhận được giới danh cho bà ấy. Và tại nhà cha mẹ của cô ấy, giữa những người trong gia đình có tới 20 người chưa phải là hội viên, tôi đã có thể cùng trưởng giáo hội thực hiện việc cúng dường của Hội Kosei-kai, và cô ấy đã cực kỳ vui mừng vì việc đó.

Tháng 9 năm nay, 1 năm kể từ đó, tôi đã dẫn dắt được con gái ruột của ông L vào hội. Tôi có nghe là những người con ruột của ông ấy đều ghét Hội Kosei-kai nên nếu thế thì tôi nhất định muốn được dẫn dắt họ vào hội, và tôi đã thử thực hành câu “Trước tiên thì thử làm xem sao” của bà Kosho. Rồi thì tôi hiểu được là không ngờ không phải họ ghét Hội Kosei-kai. Và người con gái ruột đã gia nhập hội với lý do là cha chồng mất và muốn cúng dường cho ông ấy. Tôi nghe được từ cô ấy là vào ngày giỗ của mẹ ruột đã mất tức là vợ ông L thì tất cả anh chị em sẽ họp mặt và tổ chức buổi ăn uống. Tôi nghĩ là cảm xúc sâu sắc hay tấm lòng hiếu thảo đối với người mẹ, và việc anh chị em có thể họp mặt một cách hòa thuận chính là bản thân những lời dạy của Hội Kosei-kai. Tôi được cho nhận ra là chỉ cần lễ bái phật tính gọi là lòng hiếu thảo này là được.

Vào tháng 10 năm nay thì có lễ bái trụ sở chính

nhất thức pháp hội và tiếp đó tôi đã gặp chủ nhiệm ○○ Yamamoto tại giáo hội Odate mà tôi ghé thăm trong chuyến thực tập phổ biến tôn giáo. Tôi nghe nói cha chồng của chủ nhiệm Yamamoto là ông Koichi Yamamoto đã cùng với ông Sadao Otsuki, người sáng lập của giáo hội Đài Nam, rất nhiều lần ghé thăm giáo hội Đài Nam để phổ biến tôn giáo. Ông Koichi Yamamoto thì đã mất 3 năm trước nhưng cho tới tận lúc ngay trước khi mất, ông vẫn rất lo lắng cho các vị hội viên ở Đài Nam mà ông không trực tiếp liên lạc được, đặc biệt là ông L. Bản thân chủ nhiệm Yamamoto thì chưa từng ghé thăm giáo hội Đài Nam nhưng đã nghe cha chồng nói chuyện rất nhiều lần nên cảm thấy rất gần gũi. Và ngay cả sau khi cha chồng mất, chị cũng giữ gìn cẩn thận những thứ như lá thư gửi từ ông L như là di vật và thực sự đã cho chúng tôi xem. Đó là một lá thư được viết bằng tiếng Nhật rất đẹp. Ông Koichi Yamamoto những năm cuối đời vẫn rất nhiều lần gửi thư cho ông L nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Có một hôm con trai ông L nói là vì cha mình đang bị bệnh nên xin đừng gửi nữa. Ông dù chìm trong đau buồn nhưng vẫn lo lắng không biết ông L còn sống hay không, hơn nữa là qua đời trong lúc vẫn đang lo lắng cho cả giáo hội Đài Nam lúc này. Khi nghe câu chuyện này, tôi đã thật sự cảm động sâu sắc. Khi nghĩ về ông Yamamoto, người đã không ngừng suy nghĩ cho giáo hội Đài Nam những mấy chục năm và cả sau khi bản thân ông qua đời thì trao lại suy nghĩ đó cho con dâu, tôi đã hiểu được ý nghĩa của việc mình đã dẫn dắt được con dâu và con gái ruột của ông L trong 2 năm nay. Tôi nghĩ là ông L đã ủng hộ tôi từ thế giới bên kia. Sau khi về nước, tôi đã nói lại ngay việc này cho con gái ông L. Lúc đó thì hóa ra là người con trai đã gọi cuộc điện thoại đó là anh trai cô ấy. Tôi còn kinh ngạc hơn nữa khi được kể là ngay cả bây giờ anh cô ấy vẫn nhớ câu chuyện đó.

Tôi nghĩ điểm tuyệt vời của Hội Kosei-kai là quả thật đây là nơi tràn đầy sự ấm áp và sự tử tế của các tăng già. Ở giáo hội Odate nơi tôi được lễ bái lần đầu tiên, tôi đã có cảm giác ấm áp và yên lòng hết như cô con gái đã đi lấy chồng được về nhà cha mẹ vậy. Tôi

Spiritual Journey

cũng cảm thấy như thế ở giáo hội Taito. Mặt khác, giáo hội Đài Nam thì vẫn chưa được như thế nhưng tôi đã nhận ra là chỉ cần một mình tôi lắng nghe thật nhiều cảm xúc của các bạn tín hữu mà tôi tiếp xúc và liên đới để cùng nhau được cứu rỗi là được, và cảm giác là sự lạc lối đã bay biến mất.

Năm nay tôi đã được dẫn dắt hai vợ chồng đã mất người con trai duy nhất trong tai nạn giao thông. Lúc này tôi đang cố hết sức mình để lắng nghe cảm xúc của 2 người họ, những người đang tràn đầy trong lòng nỗi đau buồn sâu sắc và cảm xúc không thể tha thứ cho người gây ra tai nạn. Tôi đã nhận được giới danh và cũng được cho cúng dường cho con trai họ nhưng họ vẫn chưa đi tới mức hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, khi nghĩ về ông tôi, người đã chịu đựng thời gian tới 70 năm dưới đáy biển thì tôi chợt cảm thấy là việc cầm tay dìu dắt 1 năm hay 2 năm chẳng là gì cả. Tôi không cảm thấy khổ sở trong việc lắng nghe câu chuyện của người khác trong nhiều giờ đồng hồ. Tôi từ tận đáy lòng luôn mong ước rằng bằng cách lắng nghe câu chuyện một cách chú tâm, bản thân người đó sẽ nhận ra điều gì đó và từ đây có thể cùng nhau bước đi trên con đường phật pháp.

Trong chuyến thực tập phổ biến tôn giáo tại giáo

hội Odate lần này, tôi ở cùng phòng với 1 người hội viên trong 3 ngày. Tôi đã lắng nghe câu chuyện của bà ấy trong nhiều giờ đồng hồ. Bà đã phải chịu đựng chứng mất ngủ trong suốt 40 năm nhưng khi được lắng nghe nỗi phiền muộn trong nhiều năm tại buổi nói chuyện phật pháp ban đêm ở giáo hội Odate thì từ đêm đó đã có thể ngủ được mà không cần phải uống thuốc ngủ nữa. Bà cũng bị người dẫn dắt từ bỏ Hội Koseikai và phải trải qua 12 năm với cảm xúc giống như là trẻ mồ côi. Bà cũng không tham gia các hoạt động của Hội Kosei-kai nên vẫn hầu như không hiểu những lời dạy. Sau khi về nước, bà đã tự mình lập lời thề tu hành rồi bắt đầu bước đi trên con đường bồ tát. Tôi cảm thấy vui sướng về việc đó hết như việc của mình vậy. Ngoài ra, còn có rất nhiều tín hữu mà tôi vẫn chưa truyền tải những lời dạy của Hội Kosei-kai tới ví dụ những người đang phiền muộn vì các vấn đề trong mối quan hệ gia đình mà nhất định không thể nói với người khác. Cũng có rất nhiều tín hữu đã từ bỏ Hội Kosei-kai. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu chúng ta thực hành đúng như những lời dạy này thì ai cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi xin thề từ nay trở đi tôi cũng sẽ học theo Đức Khai Tổ, luôn luôn nỗ lực cười và cùng nhau tinh tấn với các bạn tín hữu. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn.



Bà Chen tham gia phiên Hoza ở chùa Đài Nam. (row hàng phía sau bên phải cuối)

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: info@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
 Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>