

# Living the LOTUS

*Buddhism in Everyday Life*



2  
2020

VOL. 173



Living the Lotus  
Vol. 173 (Tháng 2 2020)

**[Phát hành]**

Hội Rishso Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế  
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku,  
Tokyo, 166-8537 Japan

TEL: +81-3-5341-1124

FAX: +81-3-5341-1224

Email: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Người chịu trách nhiệm biên tập:** Koichi Saito

**Trưởng ban biên tập:** Kensuke Osada

**Nhân viên biên tập:** Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Rishso Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life* (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.

## Hãy tìm ra niềm vui sống

Nichiko Niwano

Chủ tịch Hội Risho Kosei-kai



### “Con cũng sẽ chết đó”

Tháng hai là tháng của Lễ niết bàn. Lễ niết bàn là ngày mà tín đồ phật giáo ngợi ca đức độ của Đức Thích Tôn và làm sâu sắc thêm việc học tập những lời dạy của phật vào ngày mười lăm tháng hai, ngày được coi là ngày Ngài nhập diệt, vậy thì, thông qua “cái chết” của bản thân, Đức Thích Tôn đã truyền dạy cho chúng ta điều gì?

Tôi thì nhìn nhận rằng Ngài đã chỉ ra thực tướng là “Thứ đang sống tất cả đều một lúc nào đó sẽ đón nhận cái chết”.

Phật giáo nói rằng “sinh tử như một”, việc sống và việc chết là một bộ với nhau. Chính vì có sinh, có tử nên mới là “sinh mệnh”. Nhưng mà, chúng ta khó lòng mà chấp nhận một trong hai mặt là “cái chết”. Có lẽ có thể nói được là đối với nhiều người “cái chết” là thứ đáng sợ nên muốn tránh thật xa nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính vì thế mà Đức Thích Tôn đã dùng thân mình để nói cho chúng ta thực tướng của cuộc đời này rằng “Con cũng sẽ chết đó”.

Chỉ có điều, tôi cho rằng Đức Thích Tôn tất nhiên không phải là chỉ dạy mỗi việc đó thông qua cái chết của bản thân. Không phải là có thể nói được rằng cái chết của Ngài cũng chỉ dạy cả ý nghĩa chúng ta được sinh ra và sống đời với tư cách là con người trong dòng chảy lớn lao của “sinh mệnh” gọi là sinh ra rồi chết đi, chết đi rồi sinh ra hay sao ạ? Nghĩa là, việc này nói lên rằng chẳng có ai được sinh ra trên đời chỉ để chết đi cả.

Ở Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa có câu “Vì cảm thương chúng sinh mà ta sinh ra thành người này” (Từ lòng cảm thương những con người thống khổ trong hiện thế mà ta được sinh ra trong cõi người). Nếu chiếu theo câu kinh này thì chúng ta có thể nhìn nhận rằng vì không thể nào mà nhìn con người chúng ta không dứt được nỗi phiền muộn hay nỗi khổ sở mà Đức Thích Tôn đã xuất hiện trên đời. Và điều đó thì chắc chắn là không chỉ một mình Đức Thích Tôn. Dựa trên điều đó, tiếp theo chúng ta hãy thử suy nghĩ về ý nghĩa sống đời của chúng ta.





## Ý nghĩa sống đời là gì

Trong Phẩm Pháp Sư còn có câu “Xót thương chúng sinh mà mong sinh ra trong cõi này”. Điều này nói rằng chúng ta mong muốn được sinh ra làm con người trong cuộc đời đầy nỗi khổ sở này. Nếu thay đổi cách nhìn thì sẽ thành ra là chính vì đây là cõi tà ba có cả khổ nạn lẫn niềm vui, và, chính vì chúng ta là con người có thể nắm bắt được chân lý hay thực tướng nên đang sống ở đây lúc này.

Việc người gần gũi hay gia đình, hoặc là bản thân bị bệnh hay mất đi thực sự là việc rất khổ ải và đau buồn. Chỉ có điều, khi sâu thẳm trong lòng nếm trải nỗi khổ ải hay nỗi đau buồn hay nỗi sợ hãi đó thì con mắt nhìn thấy sự chân thực sẽ được mở ra. Đó là nỗi khổ sở, nỗi đau buồn, nỗi khổ ải bản thân chúng sẽ trở thành đầu mối của sự cứu rỗi.

Và thứ gọi là “sự cứu rỗi” mà tôi nói ở đây là việc cho dù là khi đang rên rỉ trong vực thẳm của cuộc đời đi chẳng nữa nhưng vẫn tìm ra ý nghĩa hay niềm vui sống (ikigai) để sống đời ở đó và biến thành sức mạnh hướng về phía trước.

Cho dù nói là sự cứu rỗi hay niềm vui sống (ikigai) nhưng không cần phải suy nghĩ quá lên. Cơ duyên để đạt được điều đó là những việc chẳng hạn như lấy những việc chỉ một mình bạn làm được làm niềm vui rồi được người xung quanh vui mừng vì việc đó cho dù là nhỏ nhặt ví dụ như làm hết khả năng tốt nhất để nấu các món ăn cho bữa tối hay thực hiện chào hỏi một cách dễ chịu. Không phải là đó là điều cốt yếu trong niềm vui sống (ikigai) hay ý nghĩa để sống đời hay sao ạ?

V.E. Frankl, một bác sỹ khoa tâm thần được biết tới vì trải nghiệm trong trại tập trung của Đức Quốc Xã, đã nói rằng “Con người không phải là tìm kiếm ý nghĩa sống đời rồi đưa ra các câu hỏi mà phải trả lời cho các câu hỏi từ cuộc đời”. Chúng ta quan trọng là phải tìm thấy những giá trị hướng về phía trước rồi tiếp tục sống đời trong lúc vẫn chấp nhận từng việc mà với bản thân thì chẳng tới đâu cả gọi là số phận.

Đó là thứ có thể gọi là sự giác ngộ hay sự nhận ra và việc lặp đi lặp lại việc đó có lẽ là cuộc đời. Ryokan có làm thơ rằng “Nếu hỏi nỗi khổ trên đời, Đáp rằng phật pháp do người chưa thông” và chúng ta, những người nhận được những lời dạy của phật, đã nhận được phật pháp để sống đời với niềm vui sống (ikigai) dù là khi nào, lúc như thế nào rồi.

Trích từ “Kosei” số tháng 2, 2020.







## Tin rằng mọi người đều sở hữu Phật tánh



Yoshiaki Yamamoto  
Giáo hội Phật giáo quốc tế (IBC)

*Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ ngày giỗ Đức Phó Tổ được tổ chức tại Đại Thánh Đường vào ngày 10 tháng 11 năm 2019.*

Tôi xin chân thành cảm ơn vì đã được nhận vai trò thuyết pháp vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Đức Phó Tổ.

Năm nay tôi đã thất thập cổ lai hi, tức 70 tuổi. Hôm nay thì tôi đã được quý vị tín hữu giúp đỡ trong suốt hơn 40 năm kể từ khi phụng sự công việc và tôi nghĩ mình đã được nhận cơ hội để gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới Đức Phật, Đức Khai Tổ, thầy chủ tịch, Đức Phó Tổ, những vị đã dẫn dắt tôi đến với Kinh Pháp Hoa tối cao vô thượng.

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng ven biển của bán đảo Chita thuộc tỉnh Aichi. Cha tôi là một trong những người còn sống sót trong số các binh sỹ Nhật Bản được gửi tới mặt trận Chiến tranh Thái Bình Dương, đi từ Trung Quốc tới các đảo phương nam và là binh sỹ còn sống sót trong trận Peleliu mà hầu hết quân đội Nhật Bản đã chiến đấu tới chết. Cha tôi, người đã sống sót qua các trận chiến dữ dội, là một người vô cùng cương nghị và lúc tôi còn nhỏ thì thường hay bị cha cho ăn đòn. Con người tôi như thế vào năm 23 tuổi đã bắt đầu ở lì trong nhà không chịu đi ra ngoài. Tôi ghét cay ghét đắng cha tôi tới mức không chịu nổi.

Dần dà thể lực yếu đi và để làm gì đó với cảm giác nặng nề đối với cha nên tôi có ý định tìm kiếm sự cứu rỗi trong tôn giáo. Đầu tiên thì tôi đã định hỏi ý kiến mục sư thiên chúa giáo nhưng vì thể lực cũng đã giảm đi nên tôi đã hỏi ý mẹ tôi với suy nghĩ nhẹ nhàng rằng “Thôi thì cứ theo tôn giáo của bà cô có ở ngay cạnh”.

Mẹ tôi, người gia nhập Hội Rissho Kosei-kai từ năm 1962 thời tôi ở lì trong nhà không chịu đi ra ngoài, đã bắt đầu nhiều lần tới giáo hội Chita để lễ bái. Tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ lo lắng cho tôi nên đã hỏi ý kiến trưởng chi bộ hay trưởng giáo hội. Trưởng giáo hội Masao Wakiya thời đó nói với tôi rằng “Cậu chỉ ở nhà thì quan hệ với cha sẽ rất mệt mỏi nên tới giáo hội

chơi và ngủ qua đêm lại một tuần đi”.

Tôi cũng không thích việc ở nhà nên mang theo quần áo để thay cho một tuần rồi đi chơi. Giáo hội Chita thời đó là tòa nhà được đúc sẵn và ở nơi nói chuyện Phật pháp thì có một lò sưởi lớn. Tôi cả ngày quanh quẩn bên lò sưởi và đọc các cuốn sách được để ở giáo hội. Một thời gian sau tôi làm lái xe cho trưởng giáo hội hay thực hiện việc đưa đồ ăn trong phổ biến tôn giáo cho người thường và bắt đầu tham dự cả hoạt động của ban thanh niên. Lúc đầu chỉ hẹn có một tuần nhưng khi nhận ra thì tôi đã ăn ngủ ở giáo hội những 3 năm và đã được mọi người giúp đỡ hết lòng.

Tôi khi vừa tròn 26 tuổi đã bày tỏ mong muốn rằng “Con đã được chỉ dạy phải biết ơn cha mẹ và đã có được lòng tự tin sẽ hòa hợp được với cả cha mình nên xin hãy cho con về nhà”. Lúc đó thì trưởng giáo hội Wakiya bảo rằng “Có một trường tăng lữ gọi là Gakurin ở trụ sở chính nên con hãy thử đi thi xem sao”. Do đó tôi đã được cho thi khoa chính trường Gakurin nhưng kết quả không đậu. Nhưng trưởng giáo hội Wakiya bảo là “Con hãy thử sức mình thêm một lần nữa”. Dù vẫn nghĩ là những đứa như tôi thì không cách nào đậu được nhưng vì có ơn nghĩa được nuôi ăn miễn phí tới 3 năm nên tôi bắt buộc đi thi lại



Phụ trách Yamamoto, người thuyết pháp tại Đại Thánh Đường.

lần nữa. Rồi thì lần này tôi được cho đậu và nhờ thế mà mới có con người tôi ngày hôm nay.

Sau khi phụng sự công việc, năm 35 tuổi tôi được nhận vai trò trưởng giáo hội Hawaii và trong 10 năm được tu hành cùng các bạn tín hữu ở Hawaii. Hawaii thì có tới 300 nghìn người gốc Nhật trong khi dân số là 1 triệu 100 nghìn người. Có cả các bạn tín hữu nói được tiếng Nhật nhưng cũng có cả các bạn gốc Nhật đời thứ 2 hay thứ 3 chỉ nói được tiếng Anh.

Thanh niên nghiện ma túy và tự chán ghét và hủy hoại bản thân. Trung niên có trang trại gà cả gia đình cùng kinh doanh bị thua lỗ phá sản do vay nợ. Người phụ nữ đã mất công kết hôn với người Mỹ rồi chuyển tới sống ở Hawaii nhưng mối quan hệ vợ chồng không suôn sẻ. Tôi đã khổ tâm suy nghĩ mỗi ngày nên làm thế nào thì có thể cứu rỗi những bạn tín hữu giống như thế này. Và mỗi dịp đó tôi lại trải qua mỗi ngày đi bộ vòng quanh để tới nhà thăm hỏi và điu dắt trong khi vừa tụng ba bộ Kinh Pháp Hoa và lật giở những trang sách của Đức Khai Tổ, thầy chủ tịch. Một hôm, có lời hướng dẫn của Đức Khai Tổ là “Sự tự nhận thức và khai hiện về phật tính, việc bái vọng phật tính của tất cả mọi người là căn bản của bồ tát hành” đã đọng lại trong tâm trí tôi.

“Tự nhận thức phật tính có nghĩa là thế nào?”, khi tôi nghĩ như thế, có đoạn “Chúng sinh đã tín phục, Thật lòng mà dùng lời mềm mỏng, Một lòng muốn thấy cho được phật, Tiếc gì thân mệnh mình, Có lúc ta cùng chúng tăng, Đều không ra khỏi núi Linh Thứu” trong Phẩm như lai thọ lượng thứ mười sáu đã đi vào trong tôi giống như ngân vang trong tâm trí.

“Ra thế, có sinh mệnh của Đức Thích Tôn bản phật được an trí tại Đại Thánh Đường này tràn ngập ở bên trong tôi. Làm cho tôi được sống đời và dẫn đường cho tôi. Trước tiên, quan trọng là trong quá trình tự nhận thức phải trông lên Đức Thích Tôn bản phật đó”, tôi nghĩ thế và với tấm lòng yêu mến tín ngưỡng sâu sắc, từ sáng tới tối tôi một lòng tụng “Nam Mô Cứu Viễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn” và thực hiện việc tu hành

trông lên Đức Thích Tôn bản phật. Và một ngày nọ khi đã tiếp tục một lòng trông lên trong 3 năm, đột nhiên tôi có thể nhận thấy rằng bên trong con người tôi thật sự có sinh mệnh của Đức Thích Tôn bản phật. Và điều mà tôi được chỉ dạy trong quá trình sự cứu rỗi của các bạn tín hữu hiện ra là việc nếu từng người trong gia đình tự nhận thức được sinh mệnh Đức Phật của nhau và bái vọng nhau, nâng đỡ nhau thì vấn đề hay khổ cực như thế nào giáng xuống trong cuộc đời này đều có thể vượt qua và làm hiện ra sự cứu rỗi được. Tôi được cho nhận ra rằng không có mối quan hệ duyên khởi nào được nhận đức phật rất lớn lao từ Đức Phật giống như gia đình.

Tôi, nhận được sự nhận ra đó rồi trở về nước từ Hawaii, đã được tiếp tục tu hành con đường phật giáo một cách đáng biết ơn cùng với các bạn tín hữu với thời gian làm trưởng giáo hội Tottori 4 năm, trưởng giáo hội Matsudo 7 năm, trưởng giáo hội Miyata ở Fukuoka vùng Kyushu 1 năm.

Giấy chuyển công tác mà tôi với kinh nghiệm như thế nhận được năm 59 tuổi là vai trò trưởng giáo hội Sri Lanka ở Nam Á. Sri Lanka là một quốc đảo hơi nhỏ hơn Hokkaido và dân số là 20 triệu người. Có nhiều sắc dân như người Sinhala, người Tamil, tín đồ hồi giáo v.v. cư trú và mỗi sắc dân có ngôn ngữ khác nhau. Tôn giáo cũng trộn lẫn phật giáo, Ấn Độ giáo, đạo hồi, thiên chúa giáo.

Các bạn tín hữu ở giáo hội Sri Lanka phần lớn là tín đồ phật giáo nam tông của người Sinhala. Phật giáo được cho là truyền tới Sri Lanka 300 năm trước công nguyên. Họ có một lịch sử và truyền thống còn dài hơn cả phật giáo Nhật Bản. Các bạn tín hữu của giáo hội cũng rất coi trọng ngôi chùa của bản thân và các nhà sư đã xuất gia. Ngoài ra, các bạn tín hữu mà phần lớn là người Sinhala nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Sinhala chứ không phải tiếng Anh. Nhưng mà những thứ dùng làm tài liệu giảng dạy như “Ba bộ Kinh Pháp Hoa” hay “Diễn giải mới về Kinh Pháp Hoa” bằng tiếng Sinhala hầu như không có. Thứ có sẵn chỉ là kinh điển mà các tăng lữ xuất gia đã dịch từ

tiếng Anh sang tiếng Sinhala.

Tôi đã khổ tâm nghĩ xem làm thế nào thì có thể truyền tải được những lời dạy của riêng Kinh Pháp Hoa cho các bạn tín hữu và tôi quyết định là quả thật ngay cả ở đây tôi cũng sẽ truyền tải “việc tự nhận thức và bái vọng sinh mệnh của Đức Thích Tôn bản phật” mà tôi đã được làm cho nhận ra trong thời gian làm trưởng giáo hội Hawaii. Thầy chủ tịch đã cho phép tôi thay thế từ ngữ gọi là phật tính thành Đức Phật như là một phương tiện và thuyết giảng cho tôi rằng “Đức Thích Tôn bản phật đang tồn tại ở cả bên trong từng người chúng ta. Vì thế, việc bái vọng, biết ơn, cúng dường sinh mệnh đó sẽ trở thành sự cứu rỗi to lớn. Việc này là một lời dạy quan trọng của Kinh Pháp Hoa”.

Tôi đã truyền tải rằng sự thực hành cụ thể của việc đó là việc cùng nhau bái vọng Đức Phật của từng người trong gia đình, trân quý biết ơn Đức Phật của nhau và việc đó sẽ góp phần tạo dựng hòa bình trong gia đình.

Lúc mà tôi bắt đầu thuyết giảng những lời dạy của Kinh Pháp Hoa theo cách như thế, ông A vốn là con cưng của giáo hội Sri Lanka bắt đầu lăng mạ tôi một cách triệt để.

“Yamamoto thật vô năng nên tín hữu mới giảm đi như thế này. Đúng là một trưởng giáo hội chẳng làm được gì cả. Tôi được Đức Khai Tổ giao phó cho việc phổ biến tôn giáo Sri Lanka nên tôi là khai tổ của Sri Lanka. Yamamoto biến đi nhanh đi. Tôi sẽ làm cho ông không nhập cảnh vào được Sri Lanka nữa”, cứ như thế, mỗi dịp nghỉ lễ là tôi lại chìm trong những tiếng lăng mạ tới hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cho tới lúc đó, tôi luôn truyền tải việc tin tưởng Đức Phật có trong bản thân mình và bái vọng Đức Phật của người khác nên cho dù bị lăng mạ như thế nào nhưng nếu tôi không bái vọng Đức Phật của ông A thì sẽ không thể chứng minh được Kinh Pháp Hoa là đúng. Tuy nhiên, vợ tôi, người cùng tới Sri Lanka với tôi, cảm thấy sự nguy hiểm cho bản thân và thuê kết sắt cho thuê của ngân hàng Nhật Bản rồi nhắc sẵn

với con cái là “Nếu cha mẹ có vấn đề gì thì mở cái này ra mà xử trí”. Tình trạng như thế này đã kéo dài gần 5 năm. Tháng 11 hàng năm, mỗi dịp trở về nước tạm thời dự hội nghị các trưởng giáo hội ở hải ngoại là tôi lại kêu ca với thầy chủ tịch và được thầy khích lệ.

Giáo hội tại hải ngoại thì cần phải đăng ký pháp nhân tuân theo pháp luật nước đó. Tại Sri Lanka, một đất nước bảo vệ tới cùng phật giáo nam tông, thì việc đăng ký đoàn thể phật giáo đại thừa là vô cùng khó khăn và bao nhiêu năm trôi qua chúng ta vẫn không nhận được giấy phép hành chính. Trong hoàn cảnh như thế, nhờ những nỗ lực to lớn của các bạn cán bộ, chúng ta đã có thể đăng ký được với tư cách là một đoàn thể phúc lợi xã hội phật giáo NGO một cách kỳ tích dưới tên gọi là Đoàn thể Rissho Kosei Daruma. Mặt khác, ông A giận điên vì việc tên gọi của giáo hội thay đổi và rời khỏi giáo hội nói rằng “Tôi được Đức Khai Tổ giao phó việc phổ biến tôn giáo dưới tên gọi Giáo hội Sri Lanka Rissho Koseikai nên sẽ ra làm riêng”.

Hầu hết các bạn tín hữu, cán bộ của giáo hội là người do ông A dẫn dắt. Tôi nói chuyện với vợ rằng “Có thể là chỉ còn lại có hai người nhưng một khi đã nhận được giấy chuyển công tác từ thầy chủ tịch thì cùng nhau cố gắng nhé”. Nhưng mà thật không ngờ là thế nào mà các bạn tín hữu lại tất cả đều đi theo tôi. Ông A có vẻ là vô cùng kinh ngạc vì việc này.

Do không nói được tiếng Sinhala nên tôi không thể truyền tải những lời dạy hay cầm tay dìu dắt từng người một. Tuy nhiên, có vẻ là các bạn tín hữu đã nhìn thái độ của tôi liên tục bái vọng Đức Phật của ông A cho dù luôn bị lăng mạ trong 5 năm. Lúc này khi nghĩ lại, tôi mới thấy là mình đã thông qua ông A mà nhận được từ Đức Thích Tôn bản phật cơ hội truyền tải cho các bạn tín hữu Sri Lanka bản chất tận cùng bên trong của Kinh Pháp Hoa. Tôi được làm cho cảm nhận thật được rằng việc tin tưởng một cách tuyệt đối sự tồn tại và tác dụng của Đức Thích Tôn bản phật, tin tưởng tuyệt đối và làm theo những lời dạy của Kinh Pháp Hoa mà Đức Khai Tổ, thầy chủ



# Spiritual Journey

tịch đã dạy dỗ thật đáng biết ơn tới nhường này.

Kể từ đó thì tôi đã bắt đầu việc phổ biến tôn giáo bằng nói chuyện phật pháp với cứ điểm gia đình, nơi mỗi người lấy gia đình làm cứ điểm để cùng nhau học tập những lời dạy dựa trên mối liên kết họ hàng mạnh mẽ hay sự qua lại hàng xóm láng giềng tuyệt vời của người Sri Lanka. Với chế độ tự mình thề nguyện, cho tới lúc này trên cả nước đã có gần 90 trường cứ điểm-gia đình, thường được gọi là các bạn chủ nhiệm.

Vào năm 2017, tôi được chào đón bà Kosho tới và được cho thực hiện cả nghi lễ nhập phật - lạc thành của địa điểm tu hành mới. Khi chúng tôi được chính tay bà Kosho khánh thành tượng Đức Thích Tôn bản phật cửu viên thật thành trong lúc 10 tầng lữ của phật giáo nam tông đang đọc kinh ở Sri Lanka, đất nước được coi là tổng bản sơn của phật giáo nam tông với

lịch sử 2600 năm, thì trong lòng tôi vô cùng cảm động và tràn đầy lòng biết ơn.

Trước đây từng có thần thị rằng “Kinh Pháp Hoa sẽ mở rộng ra thế giới vạn quốc với nền tảng là Hội Rissho Koseikai” thông qua Đức Phó Tổ. Có lẽ là chúng ta sắp sang một thời đại mà càng ngày càng có nhiều vị nước ngoài đảm nhiệm công việc của mình tại Nhật Bản và giúp nâng đỡ cho nước Nhật. Tôi xin thề rằng từ nay cũng sẽ tu hành tinh tấn với tư cách là một tín hữu tại gia để trở thành nhân duyên thiện lành của họ thông qua việc cầm tay dìu dắt các vị nước ngoài đang lưu trú tại Nhật Bản.

Đức Phật, Đức Khai Tổ, thầy chủ tịch, Đức Phó Tổ, trưởng giáo hội Wakiya và tất cả các bạn, tôi xin thật sự biết ơn vì đã nhận được một cuộc đời tuyệt vời như thế này.



*Hội thảo dành cho giới trẻ được tổ chức tại Đền Sri Lanka năm 2017.*

# Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



## Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA  
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633  
 Email: [info@rkhawaii.org](mailto:info@rkhawaii.org) URL: <http://www.rkhawaii.org>

## Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA  
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

## Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA  
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA  
 POBox 33636, CA 90033, USA  
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567  
 Email: [rk-la@sbcglobal.net](mailto:rk-la@sbcglobal.net) URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

## Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA  
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA  
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437  
 Email: [info@rksf.org](mailto:info@rksf.org) URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA  
 TEL: 1-212-867-5677 Email: [rkny39@gmail.com](mailto:rkny39@gmail.com) URL: <http://rk-ny.org>

## Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA  
 TEL: 1-773-842-5654  
 Email: [murakami4838@aol.com](mailto:murakami4838@aol.com) URL: <http://rkchi.org>

## Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA  
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA  
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303  
 Email: [rkokdc@gmail.com](mailto:rkokdc@gmail.com) URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA  
 TEL: 1-303-446-0792

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA  
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

## The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA  
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437  
 Email: [info@rkina.org](mailto:info@rkina.org) URL: <http://www.rkina.org>

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA  
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA  
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745  
 Email: [dharmasanantonio@gmail.com](mailto:dharmasanantonio@gmail.com)  
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

## Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA  
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261  
 Email: [rkseattlewashington@gmail.com](mailto:rkseattlewashington@gmail.com)  
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

## Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

## Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil  
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377  
 Email: [risho@rkk.org.br](mailto:risho@rkk.org.br) URL: <http://www.rkk.org.br>



Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>  
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

**Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes**

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

**在家佛教韓國立正佼成會**

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3  
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea  
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

**在家佛教韓國立正佼成會釜山支部**

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F  
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

**社團法人在家佛教立正佼成會**

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓  
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan  
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

**台南市在家佛教立正佼成會**

台灣台南市崇明 23 街 45 號  
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan  
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488  
Email: koseikaitainan@gmail.com

**Rissho Kosei-kai South Asia Division**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

**Rissho Kosei-kai of Kathmandu**

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

**Rissho Kosei-kai of Kolkata**

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata North**

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

**Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center**

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,  
Bihar, India

**Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center**

**Rissho Kosei-kai of Central Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,  
New Delhi 110060, India

**Rissho Kosei-kai of Singapore**

**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,  
Phnom Penh, Cambodia

**RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

**Rissho Kosei-kai of Bangkok**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

**Rissho Kosei Dhamma Foundation**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka  
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

**Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**

**Rissho Kosei-kai Bangladesh**

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
TEL/FAX: 880-31-626575

**Rissho Kosei-kai Mayani**

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Damdama**

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Patiya**

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Satbaria**

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,**

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,  
Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Dhaka**

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Laksham**

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Cox's Bazar**

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu**

**Rissho Kosei-kai Raozan**

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

**Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia  
TEL: 7-4242-77-05-14

**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

**Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**

**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,  
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia

TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

**Rissho Kosei-kai of Erdenet**

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,  
Orkhon province, Mongolia

**Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia  
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

**Rissho Kosei-kai of the UK**

**Rissho Kosei-kai of Paris**

**Rissho Kosei-kai of Venezia**

**Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )**

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F  
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan  
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>