

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



6

2020

VOL. 177



Living the Lotus Vol. 177 (Tháng 6 2020)

[Phát hành]

Hội Rishso Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Người chịu trách nhiệm biên tập: Koichi Saito
Trưởng ban biên tập: Kensuke Osada
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Rishso Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.

Không để thua tính lười biếng

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai



Vẫn biết rằng quan trọng là phải tinh tấn

Có một câu rằng “Hiểu thì hiểu đấy nhưng có bỏ được đâu” trong một bài hát thịnh hành ngày xưa. Vừa là một cách diễn đạt thú vị tức cười vừa thể hiện một cách tuyệt hảo sự hoạt động của tâm hồn chúng ta.

Trong thực tế, chúng ta thường hay lười biếng việc nên làm và cuối cùng lại làm những việc đã quyết định là sẽ không làm. Không phải là có không ít khi chúng ta thường tự rút kinh nghiệm với nhau rằng “Hiểu thì hiểu đấy ...” hay sao ạ?

Nhân tiện, trong phật giáo thì dạy rằng quan trọng là phải “thường tinh tấn”. Ngoài ra, ngay cả trong những lời dạy của các bậc thánh hiền nho giáo v.v. thì tầm quan trọng của việc không ngừng nỗ lực để tu thân cũng được thuyết giảng. Đó có lẽ là vì không có sự kết thúc gọi là “Tới đây là được rồi” trong sự trưởng thành của tâm hồn con người.

Nói chung con đường phật giáo thì người ta gọi là “con đường vô thượng” theo ý nghĩa là “con đường xuất chúng không gì sánh được”. Chỉ có điều, tôi thì nghĩ giống như là nhìn nhận rằng ý nghĩa của câu nói này cũng là “Cho dù có nghĩ rằng mình đã giác ngộ đi chăng nữa nhưng chỗ đó không phải là điểm cuối của con đường. Không có điểm dừng trong khả năng thức tỉnh đối với trí tuệ” sẽ giúp cho sức sống để hướng tới mục tiêu hoàn thiện bản thân sục sôi lên hơn.

Chính vì thế, thường tinh tấn là rất quan trọng nhưng chúng ta cuối cùng lại để thua suy nghĩ kiêu như là “Lười tí thôi mà”.

“Bỏ đi ý lười nhác, Và suy nghĩ làm biếng, Rồi bỏ những ưu sầu phiền não, Hãy thuyết pháp với lòng thương người” là một đoạn trong “Phẩm an lạc hạnh”, Kinh Pháp Hoa. Tôi nghĩ có lẽ là Đức Thích Tôn cũng hiểu rõ cảm xúc gọi là muốn trốn việc hay đã cảm thấy chán ngấy mà ai cũng có, và Đức Thích Tôn thuyết giảng cho chúng ta phẩm này rằng “làm sao để rũ bỏ hết nhiều sự cám dỗ và sự làm đường lạc lối khác nhau trào lên trong tâm hồn và có thể tự mình tinh tấn một cách thích thú, trong niềm vui với tâm hồn thanh thản”.





Có người đang chờ đợi

“Học tập rồi có lúc thực hành nó. Còn có điều gì vui hơn”. Đây là câu nói của Khổng Tử. Ý nghĩa là khi trẻ con nhìn người lớn rồi nghĩ “Mình muốn trở nên giống như thế” và bắt đầu học tập và thực hành có mục tiêu kiểu như là bắt chước người đó hết lần này tới lần khác, việc đó thật vui không chịu nổi.

Điều này cũng có thể nói cho cả thế giới tín ngưỡng. Nếu chúng ta có thể tự nhận thức được mục đích của tín ngưỡng hay mục tiêu hàng ngày dù bất kể là thứ gì, ví dụ như “luu tâm để luôn tươi cười”, “không quên lòng biết ơn”, ... thì sau đó chỉ là việc tinh tấn hết lần này tới lần khác (thực hành) để quán triệt xuyên suốt suy nghĩ (tâm hồn) đó. Điều đó sẽ trở thành “thói quen” mà học được nó, và niềm vui sẽ tăng lên hơn nữa.

Khi nghĩ như thế thì việc nắm bắt được mục đích hay mục tiêu gọi là bản thân tại sao lại có tín ngưỡng, tinh tấn hàng ngày để làm gì, sẽ trở thành điều căn bản để tinh tấn trong niềm vui sướng.

Tuy nhiên, con người thì là dù đã hiểu rõ điều đó nhưng vẫn lại để thua sự cảm dỗ trong lòng. Chỉ có điều, tôi nghĩ rằng việc làm đường lạc lối hay muốn làm việc dễ dàng cũng là điều tự nhiên và lúc này lúc kia thì cũng cần có nơi nương náu của tâm hồn. Lúc đó, chỉ cần không quên đi mục tiêu hay mục đích là được.

Ngoài ra, ví dụ dù là trong việc đọc kinh cúng dường hay trong việc tu tập của các tăng già (bạn cùng đức tin), dầu rằng điều đó đã quyết định nhưng không thể cho rằng làm điều vượt quá khả năng là tốt. Nếu sức khỏe không tốt, hay bận rộn nên mệt mỏi, thì nghỉ cũng không sao. Đây là điều chỉ ra rằng làm điều vượt quá khả năng là điều cấm kị trong cả mục tiêu tinh tấn không ngừng.

Trong “Phẩm an lạc hạnh” thì có cả câu “Từ bi với tất cả, Và tính làm biếng không sinh ra”. Đây là câu nói lên rằng khi cảm xúc suy nghĩ cho người khác tràn đầy thì tâm hồn để cảm thấy chán ngấy hay lười nhác sẽ không sinh ra. Có lẽ là điều này nói lên rằng cho dù có đang mệt mỏi tới như thế nào nhưng chúng ta nhớ lại hình bóng người mẹ không tiếc công sức vì con mình, điều đó nghĩa là khi nghĩ rằng “Có người đang chờ đợi mình”, con người sẽ rời bỏ khỏi những suy nghĩ coi mình là trung tâm, mong muốn rằng mình muốn giúp ích cho người đó sẽ dâng trào rồi từng việc tinh tấn một sẽ biến thành niềm vui sướng hay sự thích thú.

Không chỉ riêng Nhật Bản mà cả thế giới đang phải chịu nhiều khó khăn khác nhau. Có câu là “Hãy thuyết pháp với lòng thương người” và ở xung quanh các bạn thì có người đang chờ đợi bạn không ạ?

(Kosei - số tháng 6 năm 2020)





Chỉ một lòng một dạ



Chen Yoshie

Hội Risho Kosei-kai ở Đài Bắc

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ ngày giỗ Đức Khai Tổ được tổ chức tại giáo hội Đài Bắc vào ngày 4 tháng 2 năm 2020.

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, nhờ ơn của rất nhiều vị mà tôi đã được khuyến thỉnh bản tôn trụ sở chính trong khi được nhiều tầng già dãi theo tại Việt Nam, nơi tôi đang sinh sống hiện nay. Hôm nay thì tôi xin được nhìn lại những bước đi cho tới lúc này của tôi với sự xúc động này tràn ngập trong lòng. Tôi mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Tôi được sinh ra tại tỉnh Gifu là con út trong 4 anh chị em bởi một người cha nhiều tình cảm và một người mẹ có tính cách tươi sáng. Tôi là đời tín ngưỡng thứ ba của Hội Risho Kosei-kai kế thừa từ bà nội.

Tôi, vốn đã đi lễ tại đạo trường giáo hội ngay từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ, cho tới nay cứ khi được gọi là tham gia vào các hoạt động của giáo hội như khi trở thành học sinh tiểu học thì bắt đầu tham gia vào cả “lễ bái theo đoàn” bên cạnh “đội kèn trống” hay “phục vụ dọn vệ sinh”, và khi vào trường trung học cơ sở thì đi tới các “buổi học nhóm” của ban học sinh, khoảng thời gian là sinh viên đại học thì tham gia vào “cờ hiệu matoi” tại “Lễ hội Gifu

Nobunaga” hay “Hội rèn giữa sinh viên đại học” được tổ chức tại giáo hội Nagoya. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh có nhiều người có cảm giác không thể tin tưởng đối với tôn giáo, đối với tôi việc là hội viên của Hội Kosei-kai thì tôi cảm thấy rất xấu hổ và nó giống như là bí mật mà tôi không thể nói cho bạn bè biết, không muốn người khác biết được.

Công việc tại khách sạn mà tôi xin được sau khi tốt nghiệp đúng là công việc trong mơ đối với tôi, vì tôi rất thích việc tiếp khách. Tôi cảm thấy vui sướng khi làm cho mọi người vui và cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa trong công việc. Tuy nhiên, cảm giác hài lòng có được từ điều đó chẳng qua chỉ là nhất thời, và tôi bắt đầu tự vấn bản thân rằng “Cuộc đời của mình cứ thế này có ổn không?”.

Vào lúc như thế, chợt có tờ báo Kosei lọt vào mắt tôi, dù lúc bình thường thì tôi chưa từng đọc cho dù có trong nhà. Đó là số báo thông báo việc nhập tịch của Đức Khai Tổ, và tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Đức Khai Tổ được rất nhiều người đưa tiễn và nghĩ rằng không biết Đức Khai Tổ, người được rất nhiều người như thế này thương tiếc, đã bước đi trên đường đời tuyệt vời như thế nào. Rồi từ đó, tôi bắt đầu có mong muốn mạnh mẽ muốn bước đi trên đường đời tuyệt vời như thế. Tôi thích tiếng Anh và trẻ em nên muốn trở thành giáo viên tiếng Anh rồi trở thành nhân duyên dù chỉ một chút để trẻ em bước tới tương lai một cách tích cực trong khi vừa giao lưu với chúng, và tôi hạ quyết tâm du học Anh quốc để nâng cao năng lực tiếng Anh. Tôi cảm nhận giống như là Đức Khai Tổ khuyến khích tôi rằng “Con hãy đi đi nhé” vậy.

Tôi đã học được rất nhiều điều tại Anh quốc. Thứ quý giá nhất là việc tôi biết được sự tuyệt vời của việc có tín ngưỡng. Ở Anh quốc thì có rất nhiều



Chị Chen, người thuyết pháp tại giáo hội Đài Bắc.

người từ nhiều nước khác nhau tới để học tiếng Anh. Trong quá trình giao lưu với những người có nền tảng đa dạng, điều mà tôi cảm nhận được sức hấp dẫn là nhân cách tốt hay cách tư duy âm áp, lớn lao có chung ở những người có tôn giáo. Thêm vào đó, tôi được một phụ nữ là tín đồ hồi giáo tới từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dạy cho về sự tuyệt vời của phật giáo. Điều mà cô ấy cảm động rồi kể cho tôi là những lời dạy về bát chính đạo, thứ mà về sau này tôi mới biết.

Khi trở về Nhật Bản, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc muốn học về phật giáo, và muốn biết những lời dạy của Hội Rishsho Kosei-kai. Tín ngưỡng của tôi, vốn là bị động cho tới lúc đó, đã biến thành tín ngưỡng mang tính tự chủ gọi là tự mình muốn biết. Kể từ đó thì tôi bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động của ban thanh niên, việc học tập phật giáo và được cho thực hiện các hoạt động phật pháp với các bạn trong ban thanh niên vui không chịu nổi. Tính tích cực như thế được công nhận và dù là một khoảng thời gian ngắn một năm rưỡi nhưng tôi được nhận cả vai trò tổng vụ thanh niên. Tôi suy tư làm thế nào thì có nhiều người hơn nữa tham gia vào các hoạt động hay sự kiện định kỳ của giáo hội, và bước chân tới giáo hội hầu như mỗi ngày. Thông qua việc được thực hiện vai trò với sự cố gắng hết sức mình, tôi đã cảm nhận một cách thực sự được rằng có thứ gì đó vượt quá khả năng của bản thân đang tác dụng. Thời đó thì tôi vẫn chưa biết sâu sắc về phật giáo mà cũng không thể giải thích một cách thấu đáo cả những lời dạy của Hội Rishsho Kosei-kai, mà chỉ một lòng một dạ sống một cuộc sống bám sát theo những lời dạy của Hội Rishsho Koseikai và nhờ có thể duy trì được cuộc sống gắn bó mật thiết với “tam bảo” là “phật”, “pháp”, “tăng” thông qua việc tham gia vào các hoạt động hay sự kiện định kỳ mà tôi đã nhận ra được việc trong cuộc đời này thì “chân lý” có tồn tại hay việc chúng ta đang được Đức Phật bảo vệ. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã có

được chìa khóa đi tới một cuộc đời hạnh phúc. Nhờ có sự nhận ra này, tôi đã bắt đầu có thể nghĩ rằng việc khổ ải như thế nào cũng là “thông điệp gửi tới từ Đức Phật” cần thiết để bản thân được hoàn thiện. Cho dù ở bất kỳ đâu, với bất kỳ ai, cho dù tiếp xúc với mỗi nhân duyên như thế nào nhưng tôi có thể sống đời một cách tích cực và mạnh mẽ mà không hề dao động.

Sau đó, tôi được sắp đặt cho một cuộc hôn nhân với người chồng hiện nay là người Đài Loan mà tôi gặp gỡ trong thời gian du học, và tôi bắt đầu cuộc sống tại Đài Loan. Ở Đài Loan cũng có giáo hội của Hội Rishsho Kosei-kai nên cha mẹ tôi cảm thấy rất yên tâm cho tôi. Do cuộc sống của bản thân vào nếp một cách tự nhiên với suy nghĩ sẽ được dùng thân mình vì đạo trường giáo hội thông qua các hoạt động của ban thanh niên cho tới lúc đó và luôn cảm nhận một cách thực sự việc có thể nhận được công đức, tôi quyết định bước chân tới đạo trường giáo hội càng nhiều càng tốt cho dù ở Đài Loan. Kể từ khi bắt đầu sinh sống tại Đài Loan thì tôi trải qua rất nhiều việc như sinh con hay nuôi dạy con cái v.v. trong lúc vừa đối mặt trực diện với rào cản ngôn ngữ nhưng nhờ có giáo hội ở gần mà tôi có thể tiếp tục được các hạnh khuyến răn bản thân như lễ bái giáo hội, tu hành trực phiên, bố thí v.v., và tôi có thể sống một cuộc sống không hề cảm thấy lo lắng trong sự bao bọc âm áp của các tăng già. Ngoài ra, kể từ khi tới Đài Loan thì tôi sống chung nhà với cha mẹ chồng nhưng thông qua những lời dạy của Hội Rishsho Kosei-kai, từ khi còn thơ ấu tôi đã được nghe về tầm quan trọng của “lòng hiếu thảo với cha mẹ”, “cúng dường tổ tiên”, “bồ tát hành” nên tôi có thể nghĩ được rằng nhờ việc sống cùng nhau mà tôi nhận được rất nhiều cơ hội để hiếu thảo với cha mẹ và tôi được sống một cách vui vẻ với cha mẹ chồng rộng lượng.

Ngoài ra, khoảng thời gian này, ở giáo hội Đài Bắc cũng có sự thay đổi xảy tới. Trưởng ban chấp hành Chien Ru-Lian (Giản Nhữ Liêm), một

người rất giỏi tiếng Nhật, giao lại nhiệm vụ cho con gái mình là trưởng giáo hội Chien Miao-Fang (Giản Diệu Phương). Việc giao lại nhiệm vụ từ thế hệ hiểu tiếng Nhật sang cho thế hệ không hiểu tiếng Nhật là một sự thay đổi to lớn. Sự vất vả của trưởng giáo hội Chien, người không thể dịch ngay nội dung của bài nói chuyện về phật pháp v.v. được viết ra bằng tiếng Nhật để truyền đạt, được truyền tới tôi một cách sâu sắc. Với suy nghĩ làm sao để rào cản ngôn ngữ được xóa bỏ bớt đi dù chỉ một chút, tôi nhận vai trò trưởng bộ phận giấy tờ và được làm mọi việc tối đa trong khả năng có thể. Tuy nhiên, sau đó do mối quan hệ trong công việc của chồng tôi mà chúng tôi phải chuyển tới sống tại Việt Nam mang theo ba đứa con, bỏ lại Đài Loan sau lưng với cảm xúc lưu luyến.

Sự nâng đỡ duy nhất tại Việt Nam, nơi không có đạo trường giáo hội cũng như các bạn tăng già, chỉ là việc cúng dường sáng tối. Nhờ việc duy trì cuộc sống lấy Đức Phật làm trung tâm thông qua việc cúng dường, tôi đã nhận được dưỡng chất cho tâm hồn và có thể sống qua mỗi ngày một cách tích cực. Ngoài ra, lúc đó tôi luôn nghĩ nếu có việc gì mà tôi có thể làm cho giáo hội Đài Bắc thì dù đang ở Việt Nam nhưng tôi muốn được làm. Rồi sau đó, vào năm 2019, năm thứ 6 kể từ khi chúng tôi tới Việt Nam, tôi đã được trưởng giáo hội Chien nói chuyện về việc khuyến thỉnh bản tôn trụ sở mà tôi hằng mong ước. Một mặt thì tôi rất vui mừng, nhưng ngược lại thì tôi cũng cảm thấy ngần ngại với suy nghĩ là tại sao lại vào lúc này. Nói thế cũng là bởi vì tháng 6 năm nay, ở công ty của chồng tôi thì có nhân viên công tác liên tục 17 năm thôi việc, và tôi vừa mới bắt đầu đảm nhận công việc thay cho nhân viên đó dù tiếng Trung vẫn chưa giỏi. Dầu rằng tôi đã giúp đỡ cho công việc của chồng từ khoảng 3 năm trước đó, nhưng đó là thời gian mà tôi phải đấu tranh gian khổ trong khi đầu luôn bốc khói mỗi ngày.

Tôi nhận được sự hướng dẫn từ trưởng giáo hội rằng “Tôi muốn nhận bản tôn trụ sở chính! Nếu bạn

nghĩ thế từ tận đáy lòng thì con đường sẽ mở ra”, tôi lúc đó thì một lòng muốn nhận bản tôn nhưng cũng lo lắng cho cả chồng tôi. Công việc bận rộn thì chồng cũng giống tôi, và tôi phân vân là sẽ tạo thêm gánh nặng hơn nữa cho chồng qua việc giao phó ba đứa con. Tuy nhiên, chồng tôi chỉ nói một câu duy nhất “Không sao đâu” rồi sau đó không nói gì nữa, cha mẹ chồng cũng chấp nhận mong muốn của tôi mà không ý kiến gì.

Vào ngày khuyến thỉnh, nhờ lòng từ bi của trưởng giáo hội Chien, có 20 vị tăng già của giáo hội Đài Bắc lặn lội đường xá xa xôi tới tận Việt Nam và tôi đã được cho đón nhận bản tôn vào nhà mà không gặp trở ngại gì. Đó đúng là một việc hệ trọng trong cuộc đời của tôi.

Vào lúc khuyến thỉnh bản tôn, tôi nhận được những lời chúc mừng ấm áp từ rất nhiều vị và trong lòng tràn ngập cảm xúc. “Chỉ một lòng một dạ” —— đó là câu nói cũng là tiêu đề của một bộ ảnh được xuất bản vào kỷ niệm lễ mừng thọ 80 tuổi của Đức Khai Tổ và tôi đã bước đi trên đường đời cho tới lúc này với câu nói này trong lòng. Tôi có cảm xúc căng cứng người trong khi vừa nhận được những lời chúc phúc đối với việc khuyến thỉnh. Bởi vì tôi cảm nhận được rằng cho dù là công việc hay nuôi dạy con cái hay việc phổ biến tôn giáo, đối với tôi thì từ nay trở đi mới là màn biểu diễn chính thức. Thêm vào đó, tôi cảm thấy giống như là lần này đã nhận được sự sắp đặt khuyến thỉnh bản tôn trụ sở chính với tư cách là bước đầu tiên để làm sâu sắc thêm niềm tin.

Mong muốn sát sườn của tôi là “Tôi muốn gia đình chồng ở Đài Loan biết nhiều hơn nữa về Hội Rissho Koseikai!”. Trước tiên thì tôi muốn được tham gia cùng với cha mẹ chồng vào chuyến lễ bái theo đoàn trụ sở chính của giáo hội Đài Bắc đang được dự định trong năm nay. Và, mong muốn lớn lao của tôi là mong mỗi niềm hạnh phúc cho các bạn giống như Đức Khai Tổ, và bước đi trên đường đời từ nay trở đi “chỉ một lòng một dạ” cùng với Đức

Phật và cùng với các bạn. Từ nay trở đi tôi cũng mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn vì đã nhận được sự sắp đặt tuyệt vời giống như thế này.



Chị Chen (Thứ 2 từ bên phải ở hàng trước) và tất cả các nhà thờ Đài Bắc.



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: kosekaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>