



Living the Lotus Vol. 185 (Tháng 2 2021)

[Phát hành]

Hội Risscho Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

Người chịu trách nhiệm biên tập: Keiichi Akagawa
Trưởng ban biên tập: Kensuke Osada
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo
quốc tế

Hội Risscho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.



Bài thuyết giảng của chủ tịch

Trở thành người được người khác vui mừng

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Risho Kosei-kai

“Thần lực” là gì?

Người ta hay gọi sức mạnh kỳ lạ vượt quá khả năng hiểu biết của con người là “sức thần thông” hay “thần lực” và chúng ta cho đó là “năng lực đặc biệt mà bản thân không thể học được”.

Rõ ràng, trong kinh điển của Phật giáo cũng có những điều mang tính thần bí chẳng hạn như “Nhìn thấu hết tất thấy mọi sự vật sự việc” hay “Phát ra ánh sáng đẹp đẽ từ các lỗ chân lông trên khắp người để chiếu sáng cuộc đời” được thuyết giảng như là thần lực nên việc suy nghĩ như thế thì chúng ta cũng có thể gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng những việc mà chúng ta không thể làm được thì Đức Thích Tôn sẽ không thuyết giảng. Nếu thế thì, sức thần thông hay thần lực có trong kinh điển có ý nghĩa chỉ điều gì?

Tôi nhìn nhận rằng sức thần thông lớn nhất đối với con người là việc có “tâm hồn”. Nếu nói cách khác thì đây là điều chỉ ra rằng sức mạnh hay tác dụng của “tâm hồn” của con người là sức thần thông. Nếu thử suy nghĩ thì chính vì có tâm hồn mà chúng ta hiểu được cảm xúc của người khác. Chúng ta cũng có thể hiểu rõ người khác đang mưu cầu điều gì. Tất nhiên, việc có thể nhận biết được chân lý mà Đức Thích Tôn đã giác ngộ cũng là do có tâm hồn mà ra.

Đức Khai Tổ đã nói rằng “Nếu trở nên có trí tuệ theo ý nghĩa đích thực dựa trên những lời dạy của đại thừa thì tại đó chẳng khác gì đã có được sức thần thông” nên nói rằng tác dụng của tâm hồn trong lúc thường ngày để ví dụ đồng cảm với người khác sẽ phát huy được sức mạnh gần như có thể nói được là thần lực thì đúng hơn là nói rằng năng lực đặc biệt là sức thần thông. Ví dụ, những người nói rằng “Tôi đã được sinh ra một lần nữa trong khi vẫn đang sống đời” nhờ sự nâng đỡ của những người bạn biết được những lời dạy của Phật và kẻ vai sát cánh với họ có rất nhiều trong hội chúng ta và có đôi lúc sự chuyển biến trong tâm hồn xảy ra hay kết quả chỉ có thể nói là kỳ lạ cũng là bởi vì tâm hồn của chúng ta tràn đầy mọi khả năng.

Sự tích Angulimala (Uông Quật Ma), một con quỷ giết người, trở thành đệ tử xuất sắc của Phật nhờ sự động viên và dẫn đường chỉ lối của Đức Thích Tôn có lẽ cũng là một trong những bằng chứng của việc đó. “Thần lực” trước tiên là chỉ “tâm lòng chân thật” để suy nghĩ cho người khác, và chỉ sức mạnh mà tác dụng của tâm lòng đó sinh ra.

“Vui sướng” với việc được người khác vui mừng

Khi tôi đang nói chuyện về “thần lực” giống như kể ra lúc này, có một người đã nói rằng “Hội Koseikai có thật là nhiều người phát huy ‘thần lực’ gọi là tấm lòng chân thật nhỉ” và tôi nghĩ rằng thật sự đúng là thế. Bởi vì, theo như “Phẩm Như Lai Thần Lực” trong Kinh Pháp Hoa thì thần lực là thứ thể hiện ra ngoài để làm cho mọi người vui mừng. Có câu nói rằng “Làm hiện lên thần lực vô lượng, Để làm chúng sinh vui mừng” nên nếu được người khác vui mừng dù chỉ một chút nhờ việc chúng ta trân trọng việc tiếp xúc với người khác một cách tươi sáng, tử tế và âm áp rồi sống hết lòng vì người khác và chuyển lòng đồng cảm thành sự thực hành trong thực tế thì đó không phải gì khác ngoài sự phát huy thần lực.

Nhân tiện, ông Takashi Yanase mà mọi người thân quen nhờ những truyện tranh như Anpanman đã viết rằng “Niềm vui lớn nhất trên đời / Là làm người khác mỉm cười tươi vui” (‘Thêm một truyện cổ tích Anpanman’, Sở nghiên cứu PHP xuất bản). Thêm vào đó, ông nói rằng con người vui sướng nhất là làm cho người khác vui mừng, niềm vui lớn nhất trong đời người là làm cho người khác vui mừng, và ông viết rằng việc trở thành người viết truyện tranh cũng là do ông “muốn làm cho người khác vui mừng với toàn bộ khả năng của mình”. Khi đọc được điều đó, tôi có sự cảm phục sâu sắc rằng “Người này là một vị bồ tát làm cho người khác vui mừng thông qua truyện tranh”, đồng thời, tôi có suy nghĩ rằng mình đã được chỉ dạy rằng nếu đang để tâm để có một lối sống được người khác vui mừng thì ai cũng có thể trở thành bồ tát tại nơi mình ở.

Trước đây, tôi đã nói chuyện rằng cho dù là một người đang nằm liệt giường đi chăng nữa nhưng vẫn có thể làm cho người khác vui mừng bằng nụ cười hay những lời biết ơn của mình và đó cũng là thần lực lớn lao và là tác dụng của bồ tát.

Và khi những người thuyết giảng pháp bằng thân mình “Làm bồ tát vô lượng, Tất cánh để làm cho sống ở nhất thừa” thì “Phẩm Như Lai Thần Lực” đã được ra hoa kết trái. Chúng ta mỗi người mỗi người đều là người xây dựng một thế giới mà mọi người có thể sống đời một cách hòa thuận. Tôi mong rằng hội chúng ta sẽ là một hội lúc nào cũng có thật là nhiều người lấy việc được người khác vui mừng làm niềm vui của mình với tấm lòng chân thật.

(Kosei - số tháng 2 năm 2021)

Spiritual Journey

Hạnh bồ tát mới chính là con đường được cứu rỗi mang tính bản chất

Keiichi Akagawa
Trưởng bộ phận truyền đạo quốc tế

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ ngày giỗ Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức tại Đại Thánh Đường vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Xin chào tất cả mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ. Tôi được sinh ra là trưởng nam trong số ba người con gồm hai chị gái và tôi trong nhà Akagawa tại thành phố Yokote, tỉnh Akita vào năm 1960. Tín ngưỡng Hội Kosei-kai thì tôi là đời thứ ba. Nhờ trời năm nay tôi đã được đón tuổi sáu mươi. Việc được nhận sự sắp xếp thuyết pháp vào năm là cột mốc cuộc đời thì tôi xin được đón nhận là do lòng từ bi sâu sắc của Đức Phật với ý rằng “Hãy biết ơn với việc được sinh ra trong một gia đình tín ngưỡng và được nuôi dưỡng bởi nhân duyên với Hội Kosei-kai, và hạ quyết tâm để chuyên tâm phấn đấu trong việc phổ biến tôn giáo với tư cách là một bồ tát”.

Khi nhìn lại thì thứ đã dẫn đường chỉ lối cho tôi tới con đường tín ngưỡng là thái độ sống của cha tôi. Cha tôi, khi được phóng viên phỏng vấn trong một bài báo có tiêu đề là “Thuyết pháp nhất thừa” được đăng tải trên báo Kosei số ngày 2 tháng 10 năm 2005, đã trả lời như sau.

“Tháng 12 năm 1988, tôi được tham dự lễ tốt nghiệp trường tăng lữ của con trai cả. Trong cuộc gặp chúc mừng được tổ chức tại lầu pháp luân, khi tôi rót rượu cho Đức Khai Tổ thì Đức Khai Tổ nói chuyện với tôi về con trai cả, người từ đây trở đi sẽ phục vụ công việc với tư cách là một nhân viên trụ sở chính rằng ‘Tôi xin nhận giữ con trai của ông. Con trai ông là một thanh niên đang nghiêm túc tìm kiếm Phật pháp đây’. Trong quá trình nghiền ngẫm lời nói của Đức Khai Tổ sau khi về nhà, tôi quyết tâm mình sẽ làm sâu sắc thêm việc học tập Phật pháp. Tôi tự suy xét lại bản thân mình - cứ bị rượu kích động là lại hành xử điên cuồng và gây phiền hà to lớn cho gia đình, và từ đó trở đi tôi đã bỏ được rượu. Ngay cả lúc này trong lòng tôi cũng tràn đầy

lòng biết ơn đối với Đức Khai Tổ, người đã cho tôi cơ hội để xem lại thái độ sống của bản thân mình thông qua con trai cả”

Năm 2012, khi thử đọc lại lần nữa bài báo trong lúc nhớ về người cha đã sang thế giới bên kia hưởng dương 80 tuổi thì tôi hiểu được việc gia đình chúng tôi đang đón chào một thời kỳ để chuyển đổi nhân duyên vào khoảng năm 1988 khi tôi nhận được sự sắp xếp phục vụ công việc.

Ông tôi, thế hệ tín ngưỡng đầu tiên, là một người có đức tin sâu đậm đã đảm nhận vai trò quan trọng là người quản lý văn phòng đầu tiên của giáo hội Yokote. Mẹ tôi được ông bà tôi nuôi dạy làm con gái nuôi và sau khi trưởng thành thì kết hôn với cha tôi là người được nhận làm con nuôi. Cha tôi kinh doanh cửa tiệm xây dựng và lấy nghề thợ mộc làm kế sinh nhai với tư cách là thợ làm đồ gỗ. Cha tôi, người có ý thức trách nhiệm cao, thỉnh thoảng có xích mích với cha nuôi và mỗi lần như thế lại mượn rượu để làm bùng nổ cảm xúc cứ tích tụ lại trong lòng. Đối với tôi, lúc đó đang là học sinh trung học cơ sở - trung học phổ thông không hiểu sự tình, thì



Trưởng bộ phận Akagawa, người thuyết pháp tại Đại Thánh Đường

thái độ sống đó chỉ thấy được là một người cha bất trị đáng thương hại. Tuy nhiên, không ngờ là nhân duyên này đối với tôi lại trở thành phật duyên đã mang tới cho tôi động cơ mạnh mẽ để tìm kiếm sự cứu rỗi từ phật pháp.

Đối với tôi, người đang trong độ tuổi thiếu niên và luôn tin tưởng rằng những lời dạy của Hội Rissho Kosei-kai là những lời dạy để cứu rỗi con người, những lời dạy để gia đình thành phật thì tôi không thể cảm thấy chấp nhận được cuộc sống thường ngày căng như dây đàn và không thể nói là gia đình mình đang yên ổn được mà khổ tâm suy nghĩ rằng tại sao đang thực hành tín ngưỡng của Hội Kosei-kai mà nỗi khổ không hết đi, nỗi khổ sở của mẹ tôi sẽ tiếp tục tới khi nào. Và tôi nghĩ rằng Đức Khai Tổ sẽ cứu rỗi chúng tôi như thế nào những lúc như thế này và ý nghĩ cầu nguyện rằng “Nếu nhờ việc học tập những lời dạy của Hội Koseikai mà nhà mình trở lại thành một gia đình bình thường thì mình muốn đưa gia đình trở lại sớm ngày nào hay ngày ấy” cứ mỗi ngày lại mạnh lên.

Như thế này, tôi bắt đầu việc dò dẫm tìm kiếm để lấy lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Nghĩ rằng để làm thế thì đi tới trụ sở chính ở Tokyo để tiếp xúc trực tiếp với con người của Đức Khai Tổ là tốt nhất, tôi đã quyết định xin tham gia vào việc lễ bái theo đoàn mà chị gái tôi tham gia. Mùa thu năm 1978, từ địa điểm này, nơi mà tôi đang đứng chính tại lúc này của Đại Thánh Đường - đã tràn ngập người lễ bái đến từ khắp cả nước, Đức Khai Tổ đã thực hiện bài nói chuyện. Chỉ nhờ bái vọng con người của Người từ xa mà tôi cảm thấy cảm xúc trở nên yên ổn hơn.

Ngày hôm đó, lúc đang trở về thì tôi nhận được một nhân duyên lạ lùng. Đó là người tham gia việc lễ bái theo đoàn nhận được sự sắp đặt ngoài dự định là được hướng dẫn đi thăm lầu pháp luân trước khi lên đường trở về nhà. Khi bước vào đại sảnh và đứng trước Đức Quan Âm nghìn tay, tôi bị căng cứng toàn thân giống như là bị sét đánh trúng vì quá đổi trang nghiêm thần thánh và đứng sững ở đó. Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó

trực tiếp nói với tâm hồn tôi. “Nỗi phiền muộn của bạn lúc này thì bạn không cần phải lo lắng chút nào đâu. Những việc bạn lo lắng cho gia đình rồi sẽ ổn nên hãy tới bên tôi. Bởi vì tôi luôn trân trọng bạn đấy”, đó là tiếng nói ấm áp, thấm vào tận sâu thẳm tâm hồn. “Chuyện gì vậy? Ai vậy ạ?”, tôi vừa hỏi như thế vừa cảm thấy trong lòng được lấp đầy bởi nước mắt và niềm vui sướng tối thượng. Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra, trong đầu thì hỗn loạn nhưng tôi bị áp đảo bởi sức mạnh của ngôn từ nói chuyện với tôi và tôi trả lời trong lòng rằng “Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ đón nhận”.

Đó là một biến cố chỉ có vài phút nhưng trải nghiệm lạ lùng này đã trở thành thứ quyết định cuộc đời Hội Kosei-kai của tôi sau đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lựa chọn con đường học tập tại trường tăng lữ Gakurin sau khi đi làm công việc giảng dạy hai năm tại một trường trung học phổ thông của tỉnh nhà. Sau đó, tôi được giới thiệu với “thuyết pháp nhất thừa”, và cha tôi bỏ rượu kể từ cuộc gặp gỡ với Đức Khai Tổ, và lại một lần nữa có ánh sáng ấm áp chiếu vào nhà tôi, nơi đã khổ sở suốt một thời gian dài do việc uống rượu của cha tôi.

Vài năm sau, tôi may mắn có được cơ hội để được hỏi Đức Khai Tổ về trải nghiệm lạ lùng này. Đức Khai Tổ nói với tôi giống như bao bọc lấy một cách nhẹ nhàng rằng “Việc đó được gọi là tu hành thanh văn đấy. Không phải ai cũng có thể gặp được. Bạn đã có một trải nghiệm tốt đấy nhỉ” với một nụ cười tràn đầy khuôn mặt. Tôi bị lời nói mà Đức Khai Tổ sử dụng là “tu hành thanh văn” làm bận lòng và suy nghĩ hết lần này tới lần khác về ý nghĩa của nó. Tại Hội Kosei-kai thì tôi đã được chỉ dạy rằng cốt lõi của sự cứu rỗi nằm ở chỗ tu hành hạnh bỏ tất với tinh thần lợi mình lợi người gọi là “trước tiên vì người khác”. Tôi, khi đó đang điên đảo tâm hồn vì toàn bị chấp trước vào trải nghiệm lạ lùng và nỗi khổ sở của gia đình do việc uống rượu của cha, đã được Đức Khai Tổ tự nhiên cứ thế mà bao bọc lấy một cách ấm áp. Bên cạnh đó, theo thời gian cuối cùng tôi đã hiểu được ý nghĩa của ngôn từ mà Đức Khai Tổ sử dụng và tấm lòng của

Spiritual Journey

Người, rằng Đức Khai Tổ muốn làm cho tôi nhận ra rằng “Việc giải quyết nỗi khổ không phải là tu hành thanh vắng để tìm kiếm chỉ riêng sự cứu rỗi cho bản thân mà nằm trong hạnh bồ tát của lòng từ bi suy nghĩ cho người khác”.

Ngoài ra, ngược dòng thời gian một chút thì ngay trước lúc nhập học vào trường tăng lữ Gakurin cũng có một sự thử thách đối với bản lĩnh của tôi xem tôi còn chống chọi được bao lâu. Các biến cố giống như là làm tan nát tâm hồn tôi lần lượt xảy tới trong một khoảng thời gian ngắn như trường trung học phổ thông nơi tôi làm việc bị cháy rụi trong hỏa hoạn, hay anh rể, người luôn thân thiết với tôi, bị chết đột ngột, hay vấn đề của khoản vay lớn mua nhà trở nên rõ ràng. Đây là sự việc khi tôi vừa mới bắt đầu suy nghĩ về việc từ chối việc vào học trường tăng lữ do chợt cảm thấy dường như là việc nhập học vào trường tăng lữ Gakurin không phải là sự sắp đặt cho mình. Có một cuộc điện thoại do trưởng giáo hội Kenji Hayashi gọi tới chỗ làm. Nội dung là trụ sở chính cho gọi tôi lên. Hôm sau, khi tôi thử ra khỏi nhà đi tới địa điểm đã được chỉ định thì tại đó có giám đốc Masako Otaki và giám đốc Kazuhiro Baba thời đó đang đợi tôi. Hai người mượn Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa để chỉ dạy cho tôi về ý nghĩa của việc được sinh ra trong cuộc đời này làm con người và có thể gặp được nhân duyên với phật pháp, nhân duyên với Đức Khai Tổ - những nhân duyên bình thường khó mà gặp được, và tiếp thêm niềm tin cho tâm hồn đang héo mòn của tôi. Sự sắp đặt đáng biết ơn này là điều đã được thực hiện nhờ có sự cầu nguyện toàn tâm toàn ý và lòng từ bi sâu đậm của trưởng giáo hội Hayashi, người đã gửi tôi tới trường tăng lữ Gakurin. Lúc đó tôi đã xin được đón nhận tấm lòng toàn tâm toàn ý của trưởng giáo hội, người đã luôn tìm mọi cách cứu rỗi gia đình chúng tôi khỏi tình cảnh khốn khổ, với lòng biết ơn.

Sau khi tốt nghiệp trường tăng lữ thì tôi được làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng và được tích lũy những kinh nghiệm quý báu để đi theo con đường hòa bình mà Đức Khai Tổ đã gây dựng nên. Và rồi, tháng 12 năm 2015, tôi được cho nhận vai trò trưởng giáo hội Meguro. Đối với tôi, một người

đã nhận được những vai trò trong lĩnh vực hợp tác tôn giáo trong suốt gần 30 năm cho tới lúc đó, vai trò tuyến đầu trong phổ biến tôn giáo trở thành một sự khởi đầu mới trong khi vừa cảm thấy lo lắng đối với trách nhiệm nặng nề.

Ngày nhận nhiệm vụ mới ở giáo hội Meguro với tư cách là trưởng giáo hội, tôi được trưởng giáo hội Kazuo Chiba, người lúc đó đang làm trưởng giáo khu chi nhánh tây Tokyo, hướng dẫn và tôi đi tới lễ nhậm chức trưởng giáo hội. Khi được hướng dẫn tới đạo trường thì những gương mặt tươi cười giống như đang tỏa sáng lấp lánh của các tín hữu có mặt tại trung tâm nói chuyện phật pháp ập vào mắt tôi và nỗi lo lắng cho tới lúc đó bay đi đâu mất. Tôi nghĩ rằng kể từ nay tôi sẽ bắt đầu tu hành cùng mọi người và dũng khí dâng trào lên.

Một buổi sáng vài hôm sau, khi tới giáo hội sớm hơn bình thường, cửa ra vào không mở nên tôi đứng mãi trước cửa. Đó chỉ là do công tắc điện của cửa tự động chưa được bật nhưng nhờ việc cửa ra vào không mở mà tôi đã nhận được một sự nhận ra. Đó là trong cuộc đời này thì có rất nhiều người tìm kiếm nhưng không nhận được sự giúp đỡ của ai đó hay nhiều người đang liên tục bị nỗi khổ chi phối do nhân duyên với phật pháp mờ nhạt. Biến cố ngay sau khi tôi nhận nhiệm vụ mới này đã làm cho tôi có mục tiêu là muốn cánh cổng của giáo hội Meguro sẽ là một “phổ môn” rộng mở. Giáo hội Meguro nhờ có sự tận lực hết lần này tới lần khác của các đời trưởng giáo hội hay các bạn cán bộ cấp cao của giáo hội mà trước tiên là trưởng giáo hội đầu tiên Takayo Yamazaki trong suốt 61 năm mà các hoạt động của “Hội cháo sáng”, “Cuộc nhóm họp cầu nguyện của các nhà tôn giáo”, “Lễ cầu siêu người tử nạn giao thông”, “Hội phòng chống tự sát” được tổ chức định kỳ theo thường lệ đã bén rễ vững chắc nhờ sự hợp tác với các nhà tôn giáo tại địa phương, bên cạnh các hoạt động đương nhiên là đào tạo nhân lực - phổ biến tôn giáo.

Năm nay, năm thứ 5 kể từ khi tôi nhậm chức, đã trở thành một năm chịu ảnh hưởng của việc lây lan rộng virus corona dạng mới và dẫn cho mượn phiền nhưng rất hiếm gặp. Việc “tới thăm lúc thường ngày

Spiritual Journey

với tinh thần tức thị đạo trường” mà chúng ta nhận được từ thầy chủ tịch vào đầu năm đã trở thành bài toán tinh tấn mỗi ngày. Phần khó nhìn thấy được với tư cách là những “điều hiển nhiên” cho tới lúc đó trở nên rõ ràng và tôi nhận được sự nhận ra về lòng biết ơn đối với việc đã có thể sống qua mỗi ngày cho tới lúc này nhờ được nâng đỡ bởi rất nhiều người - đồ vật - lòng đồng cảm. Tôi đã học được rằng để thích nghi với cuộc sống thường ngày mới hậu corona thì cả con người lẫn giáo hội đều cần có sự linh hoạt. Tại giáo hội Meguro thì chúng tôi sử dụng SNS để thực hiện việc trao đổi công đức hay động viên lẫn nhau giữa các tầng già không còn có thể gặp gỡ giao lưu trực tiếp được nữa, và về mặt đối ngoại thì chúng tôi đã chế tác ra “Lá cờ sinh mệnh” để cổ vũ những nhân viên thiết yếu đang gánh vác những công việc trọng yếu không thể thiếu đối với cuộc sống xã hội ví dụ như những người làm công việc y tế. Ngoài ra, tôi đã hỏi ý kiến các bạn cán bộ cấp cao của giáo hội mà trước tiên là trưởng bộ phận trung niên rồi được cho mở mới “Tư vấn hỗ trợ qua điện thoại về tinh thần” để lắng nghe những suy nghĩ của những người bị mất nơi để lui tới do thảm họa corona, thêm nữa thì tôi cũng được cho thực hiện việc cúng dường cầu siêu cho những sinh mệnh quý giá đã bị hi sinh trước hiện trạng của khu vực bao

quát nơi có những vụ việc đau lòng ví dụ như hành hạ trẻ nhỏ hay phạm tội kiêu thành phố không ngừng xảy ra y như trước đây. Trong số đó, các bài toán, ví dụ như nỗ lực phấn đấu trong việc thực hành “tới nhà thăm hỏi - dẫn đường chỉ lối có đi vào trong nỗi khổ” để phòng tránh các vụ việc từ khi nó chưa xảy ra, đã trở nên rõ ràng.

Từ tháng này, tôi sẽ nhận vai trò tại bộ phận truyền đạo quốc tế. Với mọi người trong giáo hội Meguro thì tôi đã phải chia tay qua tấm nhựa acrylic để phòng ngừa lây nhiễm nhưng tôi coi việc học tập mà tôi đã nhận được thông qua kinh nghiệm tại hiện trường phổ biến tôn giáo là báu vật suốt đời, trong lúc đó vừa tin tưởng chắc chắn rằng việc cố gắng hết khả năng tốt nhất tại vị trí mà tôi mới được nhận là sự báo đáp những ân huệ cho tới lúc này. Và tôi xin được khắc ghi trong lòng việc “Việc cứu rỗi - sự giải quyết nỗi khổ mang tính bản chất chính là nằm ở trong sự thực hành để tình nguyện hiến dâng thân mình cho hạnh bồ tát” mà tôi đã được làm cho nhận ra thông qua thái độ sống của người cha đã mất, xin thể sẽ lấy đó làm nguồn dưỡng chất cho việc tinh tấn trong tương lai, và tôi xin được kết thúc bài thuyết pháp ngày hôm nay ạ. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe ạ.



Trưởng bộ phận Akagawa, người tới thăm chi bộ Ulan Bator (thời đó đang là trưởng giáo hội Meguro)

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya**Rissho Kosei-kai Ramu****Rissho Kosei-kai Aburkhiln****Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of the UK**

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.abc-rk.org>