

Living the Lotus

2
2022

Buddhism in Everyday Life

VOL. 197



Living the Lotus Vol. 197 (Tháng 2 2022)

[Phát hành]

Hội Risho Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan

TEL: +81-3-5341-1124

FAX: +81-3-5341-1224

Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Người chịu trách nhiệm biên tập: Keiichi Akagawa
Trưởng ban biên tập: Jigjidkhorloo Gereltuya
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Risho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.



Tiết kiệm tiền bạc. Sử dụng tiền bạc — Bồ thí (2)

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Risho Kosei-kai

Bồ thí là sự thể hiện ra bên ngoài của lòng từ bi

Khi chuyển sang thời kỳ này để chào đón Lễ niết bàn (ngày 15 tháng 2) là tôi lại nhớ về đức độ mà Đức Thích Tôn để lại và nghĩ rằng nhiều người phải học tập những điều mới mẻ. Theo ý nghĩa như thế, cứ mỗi khi một lần nửa giờ lại truyền kể về Phật thì những lời của Đức Thích Tôn khi báo trước cho các đệ tử sự nhập diệt của mình lại ùa về trong lòng. Đức Thích Tôn chỉ đơn giản là cầu mong hạnh phúc cho mọi người bằng lời nói phó thác cho đệ tử rằng hãy thực hành những lời dạy “vì lợi ích của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, để cảm thương mọi người trên thế gian” và truyền tải Phật pháp.

Việc truyền đạo phổ biến tôn giáo sau khi Phật Thành Đạo không phải là gì khác hơn là một lòng một dạ thực hành sự bồ thí của Đức Thích Tôn để sống đời một cách vị tha. Đây là điều nói lên rằng Đức Thích Tôn đã triệt để thực hiện lòng từ bi thông qua việc bồ thí của mình. Điều này lại chỉ dạy chúng ta rằng khi có ý muốn phát huy lòng đồng cảm hay lòng yêu thương trong đời sống xã hội, nó sẽ được cụ thể hóa chính bởi những hành vi trong thực tế gọi là bồ thí (pháp thí - tài thí - thân thí). Bồ thí không phải là gì khác hơn là chính bản thân sự thực hành lòng từ bi.

Chỉ có điều, tôi có cảm giác là trong đời sống xã hội khi nói tới việc bồ thí thì ấn tượng rằng phải đóng góp tiền công đức cho giáo đoàn hay chùa chiền cũng mạnh mẽ và lối suy nghĩ về tài vật hay tài thí trong việc đó cũng có sự hiểu lầm khác biệt với ý nghĩa vốn có.

Việc tích lũy tài sản cũng là hạnh phúc?

Về tài vật trong Phật giáo, thầy Hajime Nakamura, một học giả Phật giáo, đã nói rằng “Đối với các Phật tử tu tại gia nói chung thì họ được thuyết giảng rằng nên tôn trọng tài vật mang tính hiện thế một cách tích cực thì hơn”, “Việc gom góp tài vật được cho là một trong những mục đích đáng mong muốn trong cuộc đời”. Điều này nói lên rằng ngay cả trong thế giới Phật giáo thường hay bị mọi người nghĩ là mang tính tiết chế dục vọng thì việc theo đuổi lợi ích hay tích góp tài vật không phải là hành vi nên thận trọng tránh mà nói đúng ra là được đánh giá như là một lối sống mang tính tích cực đem tới điều tốt hơn cho cả niềm vui sống. Khi nói tới vì sao có điều đó thì đó là vì “hướng tới mục tiêu là việc chia sẻ và cho đi phúc lợi cho mọi người bằng tài vật đã tích góp được”.

Người ta nói rằng tiền bạc tùy theo cái tâm của người sử dụng mà có thể sống tiếp hay chết đi và vì nó cũng bị chẳng hạn như sử dụng cho mục đích xấu nên quan trọng là phải sử dụng nó như thế nào và trong Phật giáo thì “người hề có được tài vật lại đem làm

phước cho rất nhiều người” được tán dương, và tầm quan trọng của việc vứt bỏ lòng tiếc của để chia sẻ với nhau được nhấn mạnh. Thầy Nakamura nói rằng cho dù có được tài sản lớn, tích góp được tài vật bao nhiêu đi nữa nhưng nếu “Chỉ một mình mình sở hữu tài vật đó thì nó sẽ chết đi. Bằng cách ‘đem nó ra cho đi (bố thí)’” mà tài vật sẽ sống tiếp, việc đó là ý nghĩa vốn có của “bố thí”.

Từ ngữ gọi là “kinh tế” dính liền với tiền bạc cũng vốn bắt nguồn từ “kinh thế tế dân” (trị đời cứu dân) có trong tác phẩm cổ điển của Trung Quốc nên điều căn bản của kinh tế có thể nằm ở chỗ chia sẻ tài vật đã tích góp được với những người nghèo khó hay những người khổ sở. Tất nhiên, đương nhiên phải là tài vật tích góp được nhờ vào lao động chính đáng tuân theo pháp luật.

Tiếp đây, lúc này trong hoàn cảnh có một hiện thực mà mọi sinh mạng bị đe dọa trên khắp thế giới như vấn đề lương thực hay môi trường trái đất do biến đổi khí hậu, sự phân hóa giàu nghèo, lối sống để xem xét lại các hoạt động của con người đang được tìm kiếm.

Các nhà kinh tế học có tên tuổi ở nước ngoài nói rằng khi suy nghĩ về tương lai của nhân loại hay trật tự thế giới từ nay về sau, thứ trở thành chìa khóa giải quyết là “chủ nghĩa vị tha”. Điều này nói lên rằng chúng ta hãy thể hiện ra tính cần thiết của việc tinh thân vị tha để chia sẻ với người khác bền rễ vững chắc trong tâm hồn của rất nhiều người và cả quốc gia lẫn doanh nghiệp hãy bắt tay hợp tác một cách vị tha để xây dựng tương lai tươi sáng. Suy nghĩ này đối với tôi thì trùng khớp với ý kiến mong muốn của phật để thúc giục rằng “Chúng ta hãy tự nhận thức về lời dạy ‘bản thân và người khác như một’ nói rằng tất cả mọi thứ là một khối thống nhất mang tính căn nguyên và chia sẻ cho nhau bằng tấm lòng bố thí”.

Cho dù theo ý nghĩa đó thì đối với chúng ta việc bố thí có thể nói là một trong những tinh tấn quan trọng. Pháp thí để truyền tải những lời dạy của phật là điều căn bản của bố tát chúng ta và tất nhiên là sự thực hành lòng từ bi bằng thân thể và tâm hồn để quan tâm lo lắng tới cảm xúc trong lòng của những người đang ở ngay giữa sự khổ ải hay đau buồn và mang đến sự thanh thản trong tâm hồn cho họ cũng thế.

Chỉ có điều, về bố thí tài vật thì cần phải khảo sát đảng hoàng ví dụ như giáo đoàn nhận tài vật đó sẽ làm gì. Tài thí để được cho sống đời một cách đích thực và cả bản thân lẫn người khác cùng nhau có được công đức nghĩa là gì —.

Mọi người đang nhìn nhận như thế nào ạ?

(Kosei - số tháng 2 năm 2022)

Spiritual Journey

Ba mối nhân duyên đã thay đổi cuộc đời tôi

Ryosuke Hagiwara
Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại "Xuyên Đại Tây Dương Sanga (Chương trình Trực tuyến Chung Bắc và Nam Mỹ Châu Âu)" vào ngày 6 tháng 1 năm 2022.

Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành ạ. Và xin chúc mừng năm mới. Tôi là Ryosuke Hagiwara thuộc nhóm truyền đạo quốc tế. Tôi xin cảm ơn vì mọi người đã luôn luôn tận tình giúp đỡ tôi rất nhiều ạ. Tôi được phân vào nhóm truyền đạo quốc tế vào tháng 12 năm 2019 và được cho phụ trách các cứ điểm tại Bắc Mỹ - Nam Mỹ - Châu Âu cho tới tháng 11 năm ngoái. Hiện tại thì tôi đang được cho phụ trách cứ điểm Sakhalin của Nga và Mông Cổ. Trước khi vào nhóm truyền đạo quốc tế thì tôi được tu hành tại trường tăng lữ Gakurin. Trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc biết ơn vì hôm nay cũng nhận được cơ hội để tham gia vào buổi tập huấn như thế này tiếp theo chương trình tập huấn vào tháng 5 năm ngoái.

Đức Khai Tổ lúc sinh thời đã nói chuyện rằng “Kinh Pháp Hoa là chỉ các cuộc gặp gỡ. Là lời dạy rằng hãy coi trọng các cuộc gặp gỡ”. Chúng ta được vây quanh bởi nhiều người, kinh nghiệm hay sự việc v.v. khác nhau. Trong phật giáo thì chúng ta gọi những sự việc khác nhau có ở xung quanh chúng ta là “nhân duyên”. Tôi nghĩ rằng Đức Khai Tổ đã chỉ dạy để chúng ta coi trọng “sự gặp gỡ với nhân duyên” thông qua câu nói này. Hôm nay thì tôi muốn được thực hiện bài thuyết pháp trải nghiệm và đặc biệt là tôi xin được nói chuyện về ba “mối nhân duyên” lớn lao mà tôi gặp được trong cuộc đời, sau đó là những điều học được hay công đức mà tôi đã nhận được từ những mối nhân duyên đó. Và cuối cùng tôi xin được nói chuyện về những điều mà tôi nhận ra là quan trọng trong những cuộc gặp gỡ với các mối nhân duyên. Tôi xin biết ơn sâu sắc vì nhận được cơ hội để nói chuyện về trải nghiệm tín ngưỡng của bản thân mình giống như thế này mặc dù kinh nghiệm sống còn nghèo nàn. Tôi mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Mối nhân duyên đầu tiên là “bệnh tật về tinh thần”. Tôi được sinh ra trong một gia đình tín ngưỡng. Cha tôi làm nhân viên của Hội Kosei-kai, hiện tại thì đang đảm nhận vai trò tại giáo hội Nerima ở Tokyo. Cha tôi đảm nhận vai trò cấp phó của nhóm truyền đạo quốc tế cho tới tám năm trước nên tôi nghĩ có lẽ chắc chắn là có nhiều vị biết về ông. Mẹ tôi đang đảm nhận vai trò là trưởng chi bộ tại giáo hội Urawa tại tỉnh Saitama và bà tôi cũng đã đảm nhận vai trò quan trọng tại giáo hội. Tuy nhiên, bản thân tôi thì không có hứng thú đối với tín ngưỡng cho tới khi trở thành sinh viên đại học. Lúc



Anh Hagiwara, người thuyết pháp trực tuyến

đó tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ đối với việc có tín ngưỡng do trong người Nhật thì cũng có nhiều người có tính phê phán đối với tôn giáo mới. Tất nhiên giáo hội thì tôi hầu như không bước chân tới.

Tôi lần đầu tiên được cho thực hiện các hoạt động của Hội Kosei-kai một cách chính thức là chuyến đi thực tập tại phòng phóng viên Vatican ở Roma của nước Ý mà tôi đã trải qua khi đang theo học tại trường đại học. Tại đó thì có chi cục của báo Kosei và bây giờ cũng có một vị là ông Hiroshi Miyahira đang thường trú với tư cách là chi cục trưởng. Thật ra là vào mùa hè năm thứ hai đại học, tôi đã gặp gỡ với ông Miyahira khi đi du lịch tới Roma và được ông mời gọi “Bạn có muốn làm việc cùng tôi ở Vatican không?”. Do không hiểu cả tiếng Ý lẫn công việc của phóng viên nên tôi lo lắng nhưng khi tham khảo ý kiến của trưởng trung tâm Katsutoshi Mizumo của trung tâm Roma Hội Rissho Kosei-kai thì tôi nhận được lời khuyên rằng “Không phải là có thể làm được hay không thể làm được mà cậu hãy quyết định là mình muốn làm hay không muốn làm” và tôi quyết định sẽ thử sức mình thử xem.

Tuy nhiên, ngay giữa lúc đang chuẩn bị cho chuyến đi thực tập, tôi lại bị một căn bệnh về tinh thần gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một phần cũng do tôi không thể quen với cuộc sống trong trường đại học nên có vẻ là sự căng thẳng tích tụ lại và vô hình trung biến thành căn bệnh này. Do bị bệnh mà tôi rửa tay quá mức cần thiết hay hành vi kiểm tra lại tăng lên hay cảm thấy tâm trạng thường hay lên xuống thất thường. Từ sự hoang tưởng rằng mình đang bị ai đó giám sát, tôi luôn bị tấn công bởi cảm giác sợ hãi hay cảm giác bất an rằng “Không phải là nếu mình làm sai thứ gì đó thì sẽ có điều tồi tệ xảy ra hay sao”.

Chuyến đi thực tập được thực hiện chia ra làm hai lần vì liên quan đến thị thực. Lần thứ nhất là một chuyến thực tập trong khi tôi vừa phải khổ sở vì bệnh tật. Mỗi tối, tôi được trưởng trung tâm Mizumo và vợ ông là bà Yuka lắng nghe chuyện của mình và loại bỏ nỗi bất an. Tuy nhiên, tôi lại ngay lập tức bị tấn công bởi cảm giác sợ hãi hay

cảm giác bất an tiếp theo. Cho dù như thế, vợ chồng trưởng trung tâm Mizumo lại chú tâm lắng nghe những câu chuyện của tôi. Tôi được hai người đối xử tử tế, trong lúc đó thì chỉ suy nghĩ về những việc của bản thân là tôi đã đủ mệt rồi.

Chuyến thực tập lần thứ nhất kết thúc, tôi tạm thời trở về Nhật Bản, nhờ đó mà tôi đã lấy lại được sự ổn định về tinh thần. Tuy nhiên, lần này thì tôi biết được rằng em gái tôi đang ở trong tình hình không thể đến trường được. Một buổi tối nọ, khi nhìn thấy cảnh em gái đang khóc trong phòng, tôi có trực giác mách bảo rằng “Đây là trách nhiệm của tôi. Do tôi chỉ toàn nghĩ về bản thân nên em gái cũng bị mất hết sinh lực”, và tôi cảm thấy cảm giác tội lỗi rất mạnh mà tôi chưa từng cảm thấy cho tới lúc đó. Tôi lúc đó nghĩ rằng “Mình phải sống thật mạnh mẽ vì em gái”. Và chuyến đi thực tập lần thứ hai thì tôi hạ quyết tâm là mình sẽ cố gắng vì em gái.

Trong lúc được cho đi thực tập trong khi vừa nghĩ rằng “vì em gái tôi”, thật kỳ lạ là việc bị căn bệnh của bản thân làm cho phiền não đã dần dần ít đi. Và tôi bắt đầu suy nghĩ rằng “Không chừng không phải là nếu sống đời vì người khác thì nỗi khổ sở của bản thân sẽ mất đi hay sao”. Vào lúc như thế, tôi có được cơ hội gặp gỡ với nguyên hiệu trưởng trường tăng lữ Gakurin Munehiro Niwano đúng lúc đó đang đi công tác tại Ý. Ba giờ trước cuộc gặp, tôi đột nhiên có điện thoại từ trưởng trung tâm Mizumo. Nội dung nói chuyện là “Ryosuke này, hôm nay có lẽ cậu sẽ được thầy hiệu trưởng hỏi rằng ‘Bạn có muốn kế nhiệm chi cục trưởng Miyahira không?’ đấy. Việc kế nhiệm có nghĩa là cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ rời xa Nhật Bản để sống tại Ý tới khi chết đó. Hãy quyết định một cách nghiêm túc đi nhé. Cố lên”. Lúc đó tôi nghĩ rằng “Sau ba giờ đồng hồ nữa mình phải quyết định cuộc đời sao ...”. Tuy nhiên, ngay trước khi gặp gỡ, tôi chợt nghĩ rằng “Không phải là trước tiên làm điều gì đó cho người khác quan trọng hơn những gì mình muốn làm hay sao? Đó không phải là cách sống một cuộc đời hạnh phúc đối với bản thân hay sao?”. Sau đó, tôi nói với thầy

Spiritual Journey

hiệu trưởng rằng "Nếu việc đó tốt cho mọi người thì con nhất định xin được làm ạ". Thầy hiệu trưởng đã đón nhận suy nghĩ của tôi và sau đó tiến cử tôi nhập học vào trường tăng lữ Gakurin. Tôi được cho vào học ở trường tăng lữ qua quá trình diễn ra như thế này và bắt đầu hướng lòng về tín ngưỡng của Hội Kosei-kai một cách nghiêm túc.

Thông qua mỗi nhân duyên gọi là bệnh tật, tôi đã được học về tầm quan trọng của việc sống đời vì người khác, được làm cho nhận ra sự tuyệt vời của tín ngưỡng, sự tuyệt vời của các tăng già của Hội Kosei-kai. Sự khổ sở do bệnh tật thì lúc này tôi cũng chợt thấy rằng đó là sự sắp đặt từ Đức Phật. Tôi nghĩ rằng không phải là Đức Phật đã cố gắng truyền dạy tới tôi rằng "Ryosuke, hãy trở thành một con người nghĩ cho những người xung quanh chứ đừng chỉ suy nghĩ nửa vời về bản thân" hay sao. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi đã trải qua bệnh tật nên mới có thể biết được "lối sống của bồ tát" và nhận ra tầm quan trọng của tín ngưỡng.

Mỗi nhân duyên thứ hai là "sự nhứt chí". Từ quá trình diễn biến đã nói lúc này, tôi nhập học vào trường tăng lữ Gakurin. Để kế nhiệm chi cục trưởng Miyahira thì tôi phải học thần học công giáo. Vì vậy, sau khi học Kinh Pháp Hoa ở trường tăng lữ Gakurin, tôi rất mong muốn rằng mình sẽ được cho đi du học tại Ý với tư cách là một nhân viên làm việc cho hội.

Tại trường tăng lữ thì tôi đã nhận được rất nhiều kiến thức tuyệt vời. Tôi đã học những lời dạy của Kinh Pháp Hoa hay Đức Khai Tổ không chỉ thông qua việc học mà còn thông qua việc hành. Tôi cũng may mắn gặp được những người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn của tôi thì có một suy nghĩ mạnh mẽ rằng "Mình đang ở trường tăng lữ để đi du học". Con người tôi lúc đó dành tất cả mọi thứ cho mục đích là đi du học. Khi nhìn nhận lại lúc này thì ước mơ du học, điều mà tôi đáng lẽ được cho làm vì mọi người, tự lúc nào đã được bí mật thay bằng ước mơ để hiện thực hóa lý tưởng của bản thân.

Tuy nhiên, khi con đường tương lai sau khi tốt nghiệp trường tăng lữ được công bố, tôi được phân vào "Nhóm truyền đạo quốc tế" thay vì đi du học.

Thành thật mà nói, tôi tự hỏi ba năm ở trường tăng lữ Gakurin rốt cuộc là gì. Tôi không thể chấp nhận được quyết định đó và thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ bỏ trường tăng lữ để đến Ý bằng một con đường khác.

Vào ngày 15 tháng 11, ngày có lễ chúc mừng sinh nhật Đức Khai Tổ, một ngày sau khi con đường tương lai được công bố, tôi đến trụ sở chính theo vai trò được giao trong nghi lễ. Buổi sáng, tôi nhận được thư điện tử từ thầy hiệu trưởng Niwano. Thư viết rằng "Tôi xin lỗi vì không giúp được cậu. Chỉ có điều, tôi nghĩ rằng việc phát huy được nhân duyên này hay phá hỏng nó hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân mình cũng là sự thật. Từ nay trở đi chúng ta cũng hãy cùng nhau tinh tấn tu hành nhé".

Rồi sau đó, nghi thức của lễ chúc mừng sinh nhật bắt đầu. Dù đang bận rộn trong vai trò của mình nhưng tôi đã lắng nghe được bài giảng của trưởng ban điều hành thời đó là ông Kawabata. Trong bài giảng của mình, trưởng ban điều hành đã nói chuyện về sự hướng dẫn mà ông đã nhận được lần cuối cùng từ Đức Khai Tổ.

"Vai trò của người đó có làm tốt hay không, có thể làm được hay không thì không mấy liên quan. Phải quyết định trong lòng rằng đây là vai trò được nhận từ Đức Phật để được phân đấu hết sức mình trong vai trò được giao với cảm xúc mong muốn làm cách nào đó thực hiện tốt vai trò, với tấm lòng chân thật. Ngay cả cảm xúc đó cũng chỉ cần quyết định cái rụp là được. Đức Phật đang háo hức mong chờ sự xuất hiện của những người đã hạ quyết tâm như thế. Ngài nhất định đã chuẩn bị sẵn tiếp theo vai trò phù hợp với bản thân với lời nhấn nhủ rằng lần này hãy thử làm vai trò này xem nên tài năng xoay sở chẳng có ích gì. Hãy thực hiện cho tốt vai trò ngay trước mắt với tấm lòng chân thật đấy".

Khi nghe được điều đó, tôi không biết mình có cảm xúc như thế nào nhưng tôi có cảm giác giống như là Đức Khai Tổ đang nói chuyện trực tiếp với tôi và tôi không thể ngừng khóc. Sau khi nghi thức kết thúc, tôi đã gặp trưởng ban điều hành vừa mới kết thúc bài thuyết giảng pháp pháp và vị thư ký. Khi vị thư ký giới thiệu với trưởng ban điều hành rằng

“Câu ấy là Hagiwara, lần này sẽ được phân vào nhóm truyền đạo quốc tế” thì ông ấy nói với tôi rằng “Ồ vậy à, cố gắng nhé!”.

Năm nay là năm thứ hai kể từ khi tôi được phân vào nhóm truyền đạo quốc tế. Dù vẫn đang trong tình trạng là thảm họa Corona, hôm nay tôi cũng nhận được sự gặp gỡ với rất nhiều các bạn tăng già và đang được đảm nhận vai trò của mình với lòng tự hào. Khi ước mơ du học không trở thành hiện thực, ban đầu tôi rất thất vọng và ở trong trạng thái không nhìn thấy được tương lai nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy rất nhiều niềm vui khi được làm việc tại nhóm truyền đạo quốc tế. Niềm vui đó được sinh ra khi tôi tham gia vào các hoạt động của cơ sở rồi có thể giao lưu với các tăng già trên thế giới hay khi tôi giúp ích được cho người khác. Con người tôi đã từng luôn nghĩ rằng “Chỉ có du học mới là con đường biến lối sống mà bản thân mong muốn trở thành hiện thực” nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy rằng không phải là tôi đang thực hiện được một lối sống tốt đẹp đúng theo cách của mình trong những mối nhân duyên mới mẻ hay sao.

Hôm trước, khi gặp mặt một người họ hàng họ, tôi đã nói chuyện về Hội Kosei-kai. Người đó không có cảm tình với Hội Kosei-kai lắm nên đã chỉ trích nhiều thứ về nơi làm việc của tôi. Một khi đã là tổ chức thì quả thật là sẽ có nhiều vấn đề khác nhau nhưng cho dù như thế, việc tôi vẫn đang được đảm nhận vai trò tại Hội Kosei-kai thì tôi nghĩ rằng đúng là “vì tôi thích Hội Kosei-kai, tôi thích vai trò của mình, tôi thích các tăng già”. Không thực hiện được việc du học, lúc đó cũng có khi tôi muốn bỏ Hội Kosei-kai. Tuy nhiên, tôi bắt đầu có thể nghĩ được rằng trải nghiệm nhứt chí như thế cũng là điều cần thiết để nhận ra những điều thực sự quan trọng đối với bản thân, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời nhìn theo cách nhìn của Đức Phật.

Mối nhân duyên thứ ba và là cuối cùng là mối nhân duyên với cha tôi, một nhân viên phụng sự công việc thuộc thể hệ đi trước. Như tôi đã đề cập ở phần mào đầu, cha tôi là nhân viên làm việc cho Hội Kosei-kai. Cho đến khi trở thành trưởng giáo hội, cha tôi được đảm nhận vai trò trong lĩnh vực

quốc tế. Ông tốt nghiệp trường tăng lữ Gakurin trước tôi đúng ba mươi năm và được đảm nhận vai trò phổ biến tôn giáo quốc tế trong gần hai mươi năm kể từ đó. Cũng do mối quan hệ đó mà tôi sinh ra tại Frankfurt ở Đức và lớn lên tại Oxford ở Anh từ hai tới sáu tuổi. Cả thời đó lần hiện tại, tôi đều được nhiều vị hay bà Yoko Phillips của RKUK tận tình giúp đỡ.

Tôi nghĩ rằng lý do tôi có hứng thú với vai trò trong lĩnh vực quốc tế là bởi vì tôi thấy hình tượng của một người cha như vậy. Khi nhìn thấy cha mình những lúc đảm nhận vai trò tại nhóm truyền đạo quốc tế, tôi thấy cha tôi, một người chạy đôn chạy đáo khắp thế giới, đơn giản là rất tuyệt và luôn kính trọng ông. Đặc biệt là kể từ khi vào học trường tăng lữ rồi trở thành nhân viên làm việc cho Hội Kosei-kai giống như cha tôi, tôi bắt đầu mang suy nghĩ như thế một cách mạnh mẽ hơn và tôi thường hay cảm nhận thực sự được sự vĩ đại của ông hơn. Cả những lúc đảm nhận vai trò tại trường tăng lữ, tôi cũng luôn ý thức mạnh mẽ về sự tồn tại của cha ví dụ như nghĩ rằng “Nếu là cha thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”. Mặt khác, chính vì đã trở thành nhân viên giống như cha tôi nên tôi cũng hay mang cảm giác gần như là mặc cảm tự ti rằng mình chẳng thể nào bằng được cha mình. Và rồi tôi đã suy nghĩ một cách tùy tiện rằng tôi không thể bằng được cha mình, huống chi vượt qua ông.

Tại trường tăng lữ thì có một truyền thống đáng biết ơn là có bữa tiệc ăn uống được tổ chức tại nhà thầy chủ tịch trước khi tốt nghiệp. Vài ngày trước khi tốt nghiệp, tôi được ghé thăm nhà thầy chủ tịch với các bạn cùng khóa và các vị nhân viên. Thầy chủ tịch và phu nhân đã chiêu đãi học sinh trường tăng lữ chúng tôi một bữa ăn cực kỳ ngon. Trong lúc như thế, tôi chợt nhìn thấy một bức ảnh của Đức Khai Tổ được trang trí trên tường. Lúc đó tôi nghĩ rằng “Không rõ thầy chủ tịch nghĩ thế nào về cha mình là Đức Khai Tổ nhỉ?”.

Spiritual Journey

Khi bữa tiệc ăn uống vui vẻ đi tới lúc cuối và sắp tới lúc chào hỏi kết thúc buổi tiệc, tôi đã giơ tay vì nhất định muốn được hỏi thầy chủ tịch. Khi tôi hỏi rằng “Con một mặt thì kính trọng cha mình nhưng mặt khác lại mang cảm giác thua kém. Thầy chủ tịch thì đã nghĩ thế nào về Đức Khai Tổ ạ?” thì thầy chủ tịch đã ngay lập tức trả lời rằng “Không vượt lên trên thì sẽ không phát triển”. Và thầy tiếp tục nói rằng “Dù là 0,1% cũng vượt lên trên. Vượt lên trên trong vai trò nhiệm vụ của bản thân. Không vượt lên trên thì không thể cống hiến cho nhân loại”. Con người tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ không thể kiểu như vượt qua cha mình được nhưng tôi đã nhận được câu trả lời khác xa tưởng tượng từ thầy chủ tịch. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ “vượt lên trên” nghĩa là thế nào. Tuy nhiên, sau bữa tiệc ăn uống, phó hiệu trưởng của trường tăng lữ, người ngồi cùng tôi ở bữa tiệc, đã nói rằng “Thầy chủ tịch đã vượt lên trên Đức Khai Tổ rồi đấy”.

Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng không phải là thầy chủ tịch đã chỉ dạy tôi một cách rõ ràng về những bài toán và mục tiêu dành cả đời để theo đuổi hay sao. Vì tôi có một người cha để kính trọng giống như thầy chủ tịch nên cảm thấy giống như là đã được thầy hướng dẫn rằng để “vượt lên trên” cha mình thì từ đây trở đi cũng hãy học theo để bắt kịp. Trước và sau khi phụng sự cho Hội Kosei-kai thì suy nghĩ hay mối quan hệ đối với cha tôi đã khác đi và mối nhân duyên với cha tôi, một người là nhân viên phụng sự thuộc thế hệ đi trước, đã trở thành động lực trong quá trình được đảm nhận vai trò mỗi ngày. Trên đây là câu chuyện về những cuộc gặp gỡ với ba mối nhân duyên lớn lao trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự đã nhận được nhiều mối nhân duyên khác nhau từ Đức Phật bao gồm cả những mối nhân duyên mà thoát nhìn thì cảm thấy giống như là duyên xấu. Trong Phẩm như lai thọ lượng trong Kinh Pháp Hoa có câu nói của Đức Phật như sau đây.

“Các bạn hữu thiện lành, kinh điển ở chỗ mà Như Lai diễn giảng là để độ thoát tất cả chúng sinh. Hoặc là thuyết giảng về thân thể của bản thân, hoặc là thuyết giảng về thân thể của người khác, hoặc là chỉ ra thân thể của bản thân, hoặc là chỉ ra

thân thể của người khác, hoặc là chỉ ra sự việc của bản thân, hoặc là chỉ ra sự việc của người khác”.

Ý nghĩa là “thân thể của bản thân” hay là “sự việc của bản thân” là những hiện tượng thuận tiện đối với chúng ta, và “thân thể của người khác” hay là “sự việc của người khác” là những hiện tượng không thuận tiện cho chúng ta. Đây là lời dạy rằng Đức Phật đang cố gắng để đưa chúng ta lại gần sự giác ngộ của phật bằng cách cho chúng ta gặp gỡ với nhiều mối nhân duyên khác nhau. Như tôi đã nói ngay lúc này, tôi đã được làm cho nhận ra cách nhìn của Đức Phật thông qua ba mối nhân duyên. Tuy nhiên, việc hiểu được ý nghĩa của những mối nhân duyên mà Đức Phật đã làm cho tôi gặp được là một việc rất khó nếu chỉ với một mình tôi.

Có một điều chung trong câu chuyện về ba mối nhân duyên mà tôi nói lúc nãy. Đó là việc “Tôi đã được làm cho nhận ra ý nghĩa của các mối nhân duyên nhờ có các tăng già xung quanh”. Bản thân tôi trong quá trình nhìn nhận lại những trải nghiệm của bản thân mình theo cách như thế này ngày hôm nay, quả thật những thứ hiện lên trong tâm trí là những gương mặt của vợ chồng trưởng trung tâm Mizumo, em gái tôi, thầy hiệu trưởng Niwano, và cha mẹ tôi, và những câu nói của thầy chủ tịch và Đức Khai Tổ. Nhờ những cuộc gặp gỡ như thế, tôi đã được làm cho nhận ra rằng những việc mà mình tưởng là mối nhân duyên xấu thực ra lại là mối nhân duyên cần thiết đối với bản thân. Tôi nghĩ rằng chính nhờ có sự tồn tại của các tăng già mà tôi đã có thể nhận ra tấm lòng của Đức Phật và biến các mối nhân duyên thành những thứ tốt đẹp hơn.

Một năm mới đã bắt đầu. Tôi sẽ không quên lòng biết ơn đối với các quý vị tăng già, những người đã tận tình giúp đỡ tôi cho tới lúc này, và từ đây trở đi tôi cũng xin được các quý vị tăng già dạy bảo và muốn được bước đi trên con đường phật pháp với tư cách là một người mang tín ngưỡng trong khi vừa coi trọng các mối nhân duyên. Và tôi muốn sẽ tiếp tục tinh tấn để bản thân mình có thể trở thành mối nhân duyên tốt đẹp của các tăng già.

Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe ạ.

Spiritual Journey



Với cha

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

(Address) 1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 (Mail) POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: lotusbuddhist@gmail.com
 URL: <https://sf-buddhism.org/>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rky39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 (Mail) POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809, Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: info@rkina.org
 URL: <https://www.buddhistcenter-rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

在家佛教韓國立正佼成會 Korean Rissho Kosei-kai
〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

**在家佛教韓國立正佼成會釜山支部
Korean Rissho Kosei-kai of Busan**
〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人 在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Taipei
台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Tainan
台灣台南市東區崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata
89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rampur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka North
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya
Rissho Kosei-kai Ramu
Rissho Kosei-kai Aburkhill

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris
Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of the UK
29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>