

# Living the Lotus 1

*Buddhism in Everyday Life*

2025  
VOL. 232



Rissho Kosei-kai of Oklahoma

## Living the Lotus Vol. 232 (Tháng 1 2025)

Người chịu trách nhiệm biên tập: Keiichi Akagawa  
Trưởng ban biên tập: Sachi Mikawa  
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế

Hội Rissho Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế  
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,  
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan  
TEL: +81-3-5341-1124  
FAX: +81-3-5341-1224  
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Hội Rissho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.



## Mỗi người hãy là một “ốc đảo xanh”

Nichiko Niwano  
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai



### “Ga đầu tiên” với tên gọi ngày tết

Xin chúc mừng năm mới. Ngày tết của Nhật Bản, dịp mà chúng ta cùng nhau chào đón sự bắt đầu của năm mới như thế này và tất cả mọi người đồng loạt có sự khởi đầu mới mẻ, có thể nói như là “ga đầu tiên” của một năm. Ngoài ra, dịp tết cũng là cơ hội không gì bằng để tìm cách bước sang một chương mới hoàn toàn cũng như biến lời thề dựa trên sự rút ra những bài học kinh nghiệm của năm trước thành một thứ mới mẻ, vì vậy chúng ta luôn mong muốn sửa soạn sẵn sàng cho chuyến lữ hành kéo dài suốt một năm một cách chu đáo tại ga đầu tiên này, giống như nhà thơ Mokichi Saito hát ngân nga rằng “Hoa xuân, năm mới rộn ràng, Một điều tâm niệm phải làm mới yên”. Nhân tiện, mọi người đã thề nguyện rằng “Minh hãy tiếp tục suy tư về điều gì mãi trong lòng” ạ?

Tôi nhờ trời đã được cho chào đón lễ mừng thọ tuổi 88 (mễ thọ, chiết tự chữ “mễ” thành số 88) và đón nhận việc đó là một việc vô cùng đáng biết ơn và đáng vui mừng. Chỉ có điều, nếu cho rằng việc hướng đến sự trưởng thành hay hoàn thiện bản thân cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa là cách thức tồn tại vốn có của con người thì “mễ thọ” cũng là một trong những “ga dừng tàu” của đời người và là điểm con tàu chạy xuyên qua, khi vượt qua ngọn đồi này thì lại hướng tới một ngọn đồi tiếp theo — Tôi luôn nghĩ như thế. Với ý nghĩa đó thì năm nay tôi cũng lại mong ước sẽ luôn luôn tiến về phía trước và trưởng thành mà không quên đi tâm hồn đồng cảm hay sự tinh tấn.

Đây là “ké sách một năm” không bao giờ thay đổi của tôi, và những năm gần đây điều tôi đặc biệt để tâm là tầm quan trọng của việc “đào tạo con người”.

Môi trường của Trái Đất, hành tinh xanh đầy nước trôi nổi trong vũ trụ đang xấu đi mỗi năm, và ở giữa những con người đang sống trên đó thì tranh chấp hay chiến tranh không ngừng diễn ra..... Khi nghĩ về hiện thực này thì tầm quan trọng của việc coi việc mỗi người chúng ta nuôi dạy những con người có tính nhân văn phong phú, hiểu được nỗi đau của người khác là “phương sách” của bản thân lại ủa về trong lòng. Đó là bởi vì trong chúng ta có bốn phận để lại cho mai sau một Trái Đất tươi đẹp có sự hài hòa cả về tâm hồn của con người lẫn môi trường.

## Trồng cây cho tâm hồn

Hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm sáng lập hội chúng ta, tôi trước đây có thưa rằng tôi muốn coi trọng việc “trồng người”. Điều đó nếu nói từ quan điểm của những tín đồ Phật giáo chúng ta thì đó là việc gọi là nuôi dạy nên những con người không chỉ mong muốn hạnh phúc cho bản thân mà còn cho gia đình hay cộng đồng, và tất nhiên là cả những người muốn mang tới hạnh phúc cho mọi người ở thế giới xa xôi, mong ước họ sẽ được cứu rỗi mà tận tâm gắng sức và có tâm hồn đồng cảm — tức là những bồ tát, thông qua những lời dạy của Phật.

Những nơi có bồ tát mang tâm hồn có thể nói như là “ốc đảo xanh” giúp cho người khác được dừng chân nghỉ ngơi và mang lại sự yên tâm thì nơi đó sẽ trở thành ốc đảo xanh. Và tôi tưởng tượng ra trong đầu như là một hình mẫu lý tưởng rằng khi những con người như vậy tập trung lại thì ốc đảo xanh gọi là tăng đoàn địa phương (những người cùng tín ngưỡng) sẽ hình thành, và nó sẽ lan tỏa rộng rãi với tư cách là nơi tưới mát cho tâm hồn con người. Tất nhiên, đó không phải là với mục đích để phát triển hội chúng ta, mà không phải là gì khác hơn là lý tưởng tới từ cảm nhận nguy cơ cấp thiết đối với tương lai của Trái Đất và nhân loại.

Giống như xưa kia, ngay cả Đức Thích Tôn mà còn có người muốn giết hại, kể từ khi nhân loại ra đời, ham muốn bắt mọi thứ phải theo ý mình của con người chưa bao giờ thay đổi, không những thế dục vọng hay bạo lực chỉ ngày càng lớn ra thêm. Tuy nhiên, giống như dục vọng là không có giới hạn, các bậc tiền nhân đã chỉ dạy rằng “Lý tưởng cũng phải là vô hạn”. Điều này nói lên rằng những nơi không có lý tưởng sẽ không có tiến bộ và sự kiếm sống để biến lý tưởng thành hiện thực là cuộc sống của con người. Và, những người đang đứng trên vạch xuất phát của việc thực hiện lý tưởng đó là mỗi người chúng ta. Trước tiên, việc đó sẽ bắt đầu từ việc bản thân trở thành ốc đảo xanh với một bóng cây trong những người thân trong gia đình và gia đình của mình trở thành ốc đảo xanh cho hàng xóm láng giềng.

Nhân tiện, trong Phật giáo thì việc “sát sinh” giết hại mạng sống của sinh vật khác được coi là tội lỗi lớn nhất. Do đó, chúng ta sẽ nghiền ngẫm về sự tôn quý của sinh mệnh hay suy tư về bản thân và người khác là một khối thống nhất mỗi ngày thông qua việc thực hành lòng từ bi chẳng hạn như hành động hay dùng lời nói đồng cảm với người khác, v.v. Những sự thực hành như thế lại sẽ dẫn đến lòng vị tha, và cũng sẽ là việc trồng một gốc cây một ngọn cỏ có thể trở thành ốc đảo xanh mới mẻ trong tâm hồn con người. Theo cách đó, việc chúng ta sống hòa thuận với rất nhiều người và sống đời hết mình ở khoảnh khắc hiện tại với lòng biết ơn lẫn nhau cũng là cách “cúng dường tương lai” góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp mà Đức Khai Tổ thể hiện bằng cách diễn đạt “cúng dường đến những người mà chúng ta giao phó mai sau”.

(Kosei - số tháng 1 năm 2025)





🌸 *A Global Buddhist Movement* 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



X

