

Living the Lotus 3

Buddhism in Everyday Life

2025
VOL. 234



Rissho Kosei-kai in India: Delhi, Gaya, and Assam

Living the Lotus Vol. 234 (Tháng 3 2025)

Người chịu trách nhiệm biên tập: Keiichi Akagawa
Trưởng ban biên tập: Sachi Mikawa
Nhân viên biên tập: Nhân viên bộ phận truyền đạo quốc tế
Hội Rissho Kosei-kai – Bộ phận truyền đạo quốc tế
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Hội Rissho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.

Sự may mắn nhận được ơn huệ của tự nhiên thiên địa

Nichiko Niwano

Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai



Con người là “kẻ phá hoại” thiên nhiên

Không phải là chuyện tới giờ mới nói nhưng chúng ta đang được sống đời bởi tất thảy mọi thứ khác ngoài bản thân mình ra. Đặc biệt là mặt trời, nước hay không khí, không có chúng thì không chỉ con người mà những thứ có sinh mệnh đều không thứ nào có thể sống đời được. Chỉ với điều này thôi thì chúng ta hiểu được đầy đủ sắc thái ý nghĩa của câu nói “may mắn nhận được ơn huệ của tự nhiên thiên địa”

Nhưng chúng ta rất hay quên đi sự biết ơn đối với sự may mắn nhận được ơn huệ của tự nhiên thiên địa như thế. Đã thế, con người, với sự phát triển đầy đủ về năng lực trí tuệ, đã tự phụ coi mình là vĩ đại nhất và phá hoại môi trường trái đất để không ngừng theo đuổi sự tiện lợi hay sự thoải mái. Nếu nhìn từ phía mẹ thiên thiên thì con người chúng ta chẳng phải là thứ gì khác hơn là “kẻ phá hoại”.

Sư Hakudō Ayukawa của phái Lâm Tế tông đã can ngăn một cách hài hước sự lộng hành của con người với ý tưởng rằng các loài động thực vật khác biết nói thì sẽ thế nào. Chúng sẽ nói rằng “Này này con người kia, bọn ta lâu nay luôn biết ơn bản thân đang được cho sống đời và cùng nhau trân trọng trái đất này. Lính mới như các người tùy tiện cắn xé trái đất (lược đoạn giữa), hãy bỏ thói tùy tiện làm theo ý mình thích với lý do mình thông minh hơn bọn ta chút đỉnh đi” (Trích từ “Cửa sổ pháp thoại” Đại bản sơn Myōshin-ji). Sư Ayukawa tuyên bố rõ ràng chính sự biết ơn với tự nhiên thiên địa rồi chuyển tiếp một trái đất tươi đẹp cho thế hệ tiếp theo mới là trí tuệ của nhân loại chúng ta.

“Thảo mộc quốc thổ tất giai thành phật” (cây cỏ sông núi thảy thảy đều thành phật), “tất hữu phật tính” (tất cả chúng sinh đều có phật tính) — Trong phật giáo Nhật Bản thì cả những ngọn núi, con sông, thảo mộc hay cây cối, tất cả mọi sự tồn tại (tất hữu) đều là được nhìn nhận là sự thể hiện ra ngoài của cùng một sinh mệnh của phật. Nhà triết học Takeshi Umehara coi tư tưởng này là tư tưởng chung của nhân loại và kêu gọi mọi người rằng việc cấp bách là con người phải cảm nhận bằng da bằng thịt những ân huệ của mẹ thiên thiên và lấy lại tâm hồn biết trân quý.

Con người có một thói quen xấu là nếu không thật sự gặp rắc rối thì không tự rút kinh nghiệm sâu sắc, nhưng tôi nghĩ mọi người cần cảm thấy sự may mắn nhận được ơn huệ của mặt trời, không khí hay nước và nhìn lại lối sống một cách nghiêm túc càng sớm càng tốt trước khi gặp rắc rối.

Niềm hạnh phúc khi có thể nói “thật may mắn nhận được ơn huệ”

Trước đây, khi đến quần đảo Ogasawara, tôi có ký ức là đã cảm động trước vẻ đẹp của mặt trời mọc hay mặt trời lặn trên đường chân trời khi ngắm nhìn từ trên thuyền và tâm hồn được thanh tẩy, đồng thời cảm nhận thực sự một cách mạnh mẽ rằng mình đang được cho sống đời trong mẹ thiên nhiên. Có lẽ là cũng có ai đó sẽ thấy cảm động với thái độ sống đời với hết khả năng khi tiếp xúc với hoa cỏ nở trong vườn. Tôi nghĩ rằng việc có khi chúng ta nhận được dưỡng khí để sống đời từ sức sống mãnh liệt của hoa bồ công anh nở giữa khe hở trên đường nhựa cũng là nghiệp có thể tạo nên cảm giác là một khối thống nhất với sinh mệnh. Một bác sỹ tâm thần nọ đã nói rằng khi chúng ta đưa tâm hồn lại gần những bông hoa hay cỏ cây rồi biến thành một khối thống nhất thì có rất nhiều khi cảm xúc sẽ được cứu rỗi và sức mạnh sẽ dâng trào, và chúng ta hiện đang nhận được rất nhiều sự “may mắn nhận được ơn huệ” của tự nhiên thiên địa cả về mặt tinh thần lẫn về mặt vật lý từ những thứ như mặt trời, nước hay không khí.

Khi có thể hiểu rõ điều đó thì con người sẽ bắt đầu sống đời một cách cân trọng. Ví dụ, có lẽ là thức ăn được bày trên bàn ăn nhờ ơn huệ của mặt trời hay nước thì chỉ ăn no tám phần (không ăn quá no) để tránh lãng phí, và khi ăn thì sẽ không để chừa lại thức ăn, và chắc chắn là sẽ tìm biện pháp cải tiến để sử dụng tiết kiệm cả những nguồn tài nguyên như nước. Điều đó nói lên rằng ngay cả có ít nhiều bất tiện, thiếu thốn hay tốn thời gian công sức nhưng nếu có tâm hồn “thật may mắn nhận được ơn huệ” thì sẽ có thể đón nhận chúng bằng niềm vui. Và khi có thể cảm thấy “thật may mắn nhận được ơn huệ”, chúng ta đã được cứu rỗi.

Hễ có sự bất mãn khó chịu hay nổi tức giận trong lòng thì thật khó có thể cảm thấy “thật may mắn nhận được ơn huệ” nhưng khi nghiền ngẫm về đạo lý của tự nhiên thiên địa và lòng biết ơn dâng trào lên thì ngay cả ở trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta vẫn có thể nhận ra sự “may mắn nhận được ơn huệ” để có được niềm hạnh phúc — tâm hồn sẽ được cứu rỗi.

Vốn ngay từ đầu chúng ta được sinh ra là những con người có thể tự nhận thức được chân lý, và bản thân việc đang được cho sống đời lúc này có thể nói là bản thân chính sự “may mắn nhận được ơn huệ”. Từ nay trở đi tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với tất cả các bạn truyền tải, lan tỏa niềm vui mà hội chúng ta đã truyền tải kể từ khi sáng lập và chúng ta hãy bảo vệ trái đất, nơi những sự “may mắn nhận được ơn huệ” của mọi người vang vọng với nhau.

(Kosei - số tháng 3 năm 2025)



Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



X



✉ Chúng tôi hoan nghênh những bình luận về bản tin Living the Lotus của chúng tôi
 Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp